

Henri Allemeesch

Geboren op 31-03-1892 te Torhout

Overleden op 16-04-1972 te Overmere

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Om in deze Eucharistieviering
en in uw gebed te gedenken de ziel
van de Heer

HENRI ALLEMEESCH

echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE GELDER

geboren te Torhout op 31 maart 1892 en god-
vruchtig overleden te Overmere, op 16 april
1972, versterkt door de Sakramenten der zieken

Lid v d bond der kristelijke gepensioneerden



« Mijn God, Gij zijt mijn beschermer, mijn
burcht. Ik zou voorgoed in uw tent willen
wonen en onder uw vleugels beschermd wil-
len zijn. (Ps 61)

Op gelijkaardige wijze heeft onze dierbare
in zijn laatste gebeden met zijn hemelse Vader
gesproken. Hij was bereid dit aardse leven te
verlaten om in serene overgave en vol ver-
trouwen naar God terug te gaan.

Deze edele zielsgesteltenis getuigt van een
hoogstaand leven. We bewaren inderdaad van
Henri het schone beeld van een rechtvaardig
en eerlijk man, Hij streefde ernaar in stille
eenvoud voor iedereen goed te zijn. Rijk aan
levenservaring en met veel wijsheid begaafd,

kon hij diep doordenken en had hij een per-
soonlijk inzicht in de werkelijkheid.

Hij was vooral gehecht aan het ware geluk
dat hij vond in huiselijke liefdevolle geborgen-
heid. Hij heeft God gedankt om dit geluk dat hij
tot op hoge ouderdom heeft mogen smaken.

Geliefde echtgenote, die mij in vreugde en
beproeving immer een sterkende troost ge-
weest zijt, ik dank u voor uw algehele toewij-
ding. Dank ook aan uw goede familie De Gelder,
die ons altijd met daadwerkelijke genegenheid
heeft omringd. Blijft mij in uw gebed indach-
tig; met u verbeid ik de dag waarop wij elkaar
in Gods licht terugzien.

O L.Vrouw ten hemel opgenomen, bid voor ons

Mevrouw Henri Allemeesch-De Gelder,
De families ALLEMEESCH,
VANDECAVYE,
DE GELDER,
en DE BRUYNE,

danken u voor de bliken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden