

Clothilde Huylebroeck

Geboren op 16-06-1912 te Wichelen

Overleden op 05-11-1999 te Herdersem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Clothilde Huylebroeck

Echtgenote van de heer Constant Goeman

Geboren te Wichelen op 16 juni 1912
en overleden in het rusthuis
Denderrust te Herdersem
op 5 november 1999

In deze uitvaartliturgie denken wij aan de voorlopige scheiding van twee edele mensen. Men moet niet noodzakelijk van adel zijn om edel van hart te zijn. Onze groten zijn de stillen die christen zijn in hart en nieren; de eenvoudigen die oog hebben voor familieleden, buren, vrienden en kennissen; in feite voor iedereen. Clothilde en Stant waren een uniek paar, een sterke liefdesband tussen hun tweetjes en dat uitstralen naar vele anderen. Liefde en wederliefde in en buiten het huis. Jammer zij hadden geen kinderen en toch werden ze door heel velen omringd; groot en klein.

Elkeen was bij hen welkom, vond opvang, hun huisje liep men niet voorbij, bij hen vond men ware vriendschap, diepe genegenheid, medeleven door lief en leed heen. Hun medevoelen was zo sterk dat de Ommegang in Lede werd gegaan door Clothilde voor leden van de familie en mensen er buiten, zonder onderscheid. Jammer reeds twee jaren werden Stant en Clothilde gescheiden door de opname van man-lief en zat Clothilde dagelijks aan zijn zijde. Lijden en medelijden, samen de ellende dragend. Clothilde bad dag en nacht om het vol te houden haar echtgenoot bij te staan in die lange bange uren. Uren van sprakeloos zijn, mekaar aanstaren, spreken en geen antwoord kunnen vinden. En dan die bijna fatale verstikking van Clothilde, zij werd als het ware lam gelegd om Stant te bezoeken en bij te staan. Voor haar een harde pijn, machteloos afwachten om eens naast hem rust te vinden in "Molenkouter". Vorig jaar werd hun "Gouden Jubileum" in stilte gevierd in de mate van het mogelijke, een sobere viering om toch erkentelijk te zijn voor die vijftig jaartjes van gelukkig samen zijn. Clothilde haar loon is nu groot bij de Heer. Eens wordt het met Stant een weerzien in dat Rijk dat eeuwig duren zal.

*De familie dankt U voor uw aanwezigheid
en uw medeleven.*

Begraaf. De Ras - Lede (H. Govaert) - druk brabo wichelen