

Melania Louisa Alençon

Geboren op 20-03-1911 te Berlare

Overleden op 29-09-1983 te Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Melania Louisa ALENÇON**

weduwe van de Heer  
**Frans VAN MALDEREN**

geboren te Berlare op 20 maart 1911  
en godvruchtig overleden te Dendermonde  
op 29 september 1983, gesterkt door  
de H.H. Sacramenten der zieken.  
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

In de herfst van haar leven is Melanie vrij plots van ons heengegaan. Dokters poogden met de beste zorgen haar tere hart nog een levensschok te geven door hartmassage, maar het mocht niet zijn.

Wij zullen haar aanwezigheid missen in onze woning waar ze thuis was en een plaats had aan onze haard.

Ook zij die haar kenden zullen haar vriendelijkheid, opgewektheid en goedheid missen. Zij was een trouw lid van Ziekenzorg en hield er aan op de bijeenkomsten aanwezig te zijn, het doet immers deugd eens onder de mensen te zijn.

Tamelijk vroeg heeft ze afscheid genomen van haar echtgenoot. Hij ging haar voor naar de Heer. Maar, nu de zon al ondergaat en het vroeg donkert, weten wij, dat zij reeds met de avond is aangeland op een veilige plaats, bij God, waar ze nu samen met haar echtgenoot voor altijd gelukkig mag zijn.

Lieve familieleden, mijn dank voor de genegenheid en vele zorgen aan mij besteed.

Als de zon daalt, zal ik bij Hem zijn.  
Het zal mooi worden vanavond  
als we samen zijn.

Ik ben er nu al gelukkig om,  
vooral omdat ik weet dat ik er verwacht ben.

Melanie, rust nu samen met Frans in vrede !

De families ALENÇON, VAN MALDEREN,  
RASSCHAERDT en VAN DE VELDE

danken U voor uw gebed  
en uw medeleven in hun rouw.

---

Begraf. - Funerarium Poppe-Van Gysegheem  
Druk. E. De Veirman, Berlare.