

Petrus Joseph Peleman

Geboren op 12-12-1851 te Sint-Amands

Overleden op 05-11-1936 te Sint-Gillis-Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wie God vreest moet de dood niet vreezen, want
zij zal voor hem een bron van geluk zijn. Eccl.



Bid voor de ziel van Mijnheer
Petrus-Josephus PELEMAN

weduwnaar van Mevrouw

Stephania MEYSMAN

geboren te St-Amands 12 December 1851 en
overleden te St-Gillis-Dendermonde 5 Nov. 1936
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

De vreugde van ons leven is verdwenen ; daarom
heeft droefheid onze herten geperst en onze oogen
met tranen overgoten- Wij beweenen de afwezigheid
van onzen duurzame vader, maar wij bewaren in
ons hart de gedachtenis zijner deugden. Wat ons
vooral troost is, zijn levendig geloof, zijn liefde tot
het H. Hart, en de goede voorbeelden die hij ons
heeft gegeven. Jerem. — H. Alph.

Zijn goedheid en gediensdigheid maakten hem
weldadig en daarom werd hij van ieder geacht en
bemind.

In tegenspoed en lijden welke hij met stichtende
verdueligheid heeft verdragen, heeft hij dikwijls den
Heer aanroepen en tot hem verzucht. Ik begeer
ontbonden te wezen van dit leven om met U, o
Jezus te leven.

Hij was uw dienaar o Maria, in U stelde hij zijn
volle vertrouwen en daarom ook zal hij zalig wezen
want onder uwe bescherming heeft hij niets te
vreezen.

Beminde Kinderen en allen die mij genegen waart,
troost u, Gods wil geschiede. Hebt dank, blijft God
en zijn kerk getrouw, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl

De uitvaart en begrafenis zal plaats hebben, Zater-
dag 7 November 1936 om 9 uren.



