

Frans Abbeel

Geboren op 14-08-1910 te Schoonaarde

Overleden op 30-09-1986 te Schoonaarde

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

†

«Ik verwacht de opstanding der doden,  
en het leven van het komend Rijk!».

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**FRANS ABBEEL**

Weduwnaar van mevrouw

**Emelle ROELS**

Geboren te Schoonaarde op 14 augustus 1910  
en plots naar het eeuwig leven overgegaan  
op 30 september 1986,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken  
«in extremis» en de Pauselijke Zegen.  
Lid van verschillende godvruchtige  
genootschappen

**danken U voor de blijken van deelneming  
in hun rouw.**

De families :

**ABBEEL, ROELS, VAN DE WIELE en  
DE WAEL,**

Almachtige God, wij danken U voor al het  
goede en het schone waardoor deze man  
getekend was, voor zijn toewijding en zorg.

De mens...

hij is als de bloemen  
die bloeien in de velden.

De wind waait

en ze zijn er niet meer.

Maar God kent onze zwakheid.

Hij weet dat wij maar stof zijn.

Zoals een vader van zijn kinderen houdt,  
zo gaat Gods liefde

naar ieder die Hem erkent.

Altijd en eeuwig blijft Gods liefde

voor ieder mens die Hem gediend heeft.

(Ps. 103)

Toen zag ik een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde.

Elke traan wist Hij weg uit hun ogen,

de dood zal er niet meer zijn.

Geen rouw, geen smart, geen geweent,  
het vroegere is voorbij.

... en zie : ik maak alles nieuw (Johannes)

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik dank

u om de liefde mij betoond, leef verder in

vrede en geluk.

Rouwleiding Roels-Rombaut, Margote 71  
9298 Wichelen - Tel. (052) 42 30 92

Drukk. Brabo, Bohemen 28, Wichelen  
Tel. (052) 42 25 06