

Pieter Jan Boeykens

Geboren op 04-01-1861 te Gijzegem

Overleden op 05-04-1938 te Gijzegem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

O wreede en ongenadige dood, die den man van
de vrouw scheidt en de teederste banden der
vriendschap breekt.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Pieter, Jan BOEYKENS

Oud Schepen van Onderwijs.

Echtgenoot van Mevrouw

OCTAVIE VAN HAUWERMEIREN

geboren te Gijsegem den 4 Januari 1861 en aldaar
godvruchtig overleden den 5 April 1938. Versterkt
door de H.H. Sacramenten.

Gelukkig is de mensch die den raad der boozen
niet heeft gevolgd, die den weg der zondaars niet
heeft betreden en de vergaderingen der goddeloo-
zen niet heeft bijgewoond, maar wiens wil aan de
wet des Heeren verkleefd was en dag en nacht
bekommerd om die te onderhouden P. S.

Deze edelmoedige kristen, wiens afsterven wij
betreuren, was begaafd met een goed hart, mensch-
lievend en verwijderd van alle geveinsheid; ook
was hij bemind en geacht van allen die hem ken-
den.

Beminde Echtgenooten en duurzame kinderen,
weest niet langer bedroefd; hebt dank voor uwe
teedere zorgen; ik sterf, maar mijne liefde tot U
sterft niet; welhaast zien wij elkander weder in
den hemel. Intusschen vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Mijn Jezus barmhertigheid. (100 d. afl.)

