

Maria Theresia Columbana Aarts

Geboren op 07-06-1928 te Retie

Overleden op 12-06-2004 te Turnhout

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

*Omdat ons leven mooi was samen met jou,
zal ons leven moeilijk zijn zonder jou.*

Dankbare herinnering aan

mevrouw

Mia Aarts

echtgenote van de heer

Jos Van Looy

Geboren te Retie op 7 juni 1928
en overleden in het AZ Sint-Jozef
te Turnhout op 12 juni 2004,
gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken.

*lid van de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden
lid van Ziekenzorg*

Moe, enkele dagen geleden wilden wij allen samen uw verjaardag vieren. Gelijk het steeds bij u moest: alles was al geregeld. Maar dat ging niet thuis door, wel in het ziekenhuis. Dat was wel niet naar uw zin, alhoewel de verzorging in het ziekenhuis prima was.

Geheel uw leven is 'n leven geweest van werken en zorgen. Voor iedereen hebt u veel gedaan en ook heel veel betekend.

Vava, moemoe, de ouders van ons va, zij hebben op u mogen en kunnen rekenen. U hebt uw naam MARIA, geheel uw leven eer aangedaan. Trouw aan uw gegeven woord, 'n overtuigde gelovige vrouw. In moeilijke omstandigheden en in pijnlijke momenten, waart u steeds voorbeeldig sterk en moedig, nooit afkeurend of negatief. In tegendeel, iedereen, familie of gelijk wie, kon bij u terecht. Het was en het is steeds gebleven een open huis, maar nog veel meer 'n *thuis* voor iedereen.

In de keuken vroeger heeft lang 'n spreuk gehangen: "Omdat God niet overal kon zijn schiep Hij de moeders". Uw levensopdracht is