

Achiel De Smet

Geboren op 04-10-1882 te Laarne

Overleden op 08-06-1962 te Gentbrugge

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontnomen  
zijn H. Naam blijve altijd gezegend (Job)



Bid voor de ziel van  
DE HEER

## **Achiel DE SMET**

weduwenaar van Mw. LOUISE BOLLAERT

Geboren te Laarne de 4 oktober 1882 en overleden  
te Gentbrugge de 8 juni 1962 voorzien van de laatste  
H. Sacramenten

Groot zijn de beproevingen die over de mens kunnen neerkomen in dit aardse tranendal. Maar voor een kristen mens is er een hogere betekenis in dit leven; hij voelt ook het lijden en de beproeving maar weet, dat hij ermee een eeuwig geluk kan verdienen. Het is dan maar goed wij open ogen en open hart hebben voor het lijden van de anderen wanneer het ons goed gaat dat is de beste leerschool om sterk te staan wanneer de beproeving ook aan onze deur klopt. Kristen mens wil zeggen iemand die verlost is door Kristus, die mag hopen op Kristus als hij de weg die onze Zaligmaker getoond heeft wil bewandelen en door zijn lijden deelachtig wordt aan het verlossende lijden van onze Heer.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, ik dank U om uwe genegenheid en metzorgvuldige zorgen bij mijn lijdensbed, moget gij nu uw genegenheid laten voortduren door uw gebed en uw mede-offeren in de H. Mis tot mijn zielerust. Vaartwel en tot weerziens in de hemel. Beste familieleden en vrienden met vertrouwen op Gods barmhartigheid verlaat ik de wereld, blijf me steeds nabij door uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)

M. en Mw. Georges De Smet-Jacobs, en kinderen Rudy en Edwin;  
M. en Mw. Roger Leys-De Smet, en kinderen Liliane en Christiane;  
M. en Mw. R. De Winter-De Smet en kinderen Ria en Guido;  
M. en Mw. De Wilde-De Smet en kinderen Dirk, Johan, Dina en Frank;  
De Familiën De Smet, Boillaert, Burms, Spruyt

BEDANKEN