

Irma Maria Sophia D Haeseleer

Geboren op 08-01-1907 te Welle

Overleden op 19-06-1956 te Welle

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

IRMA D'HAESELEER

echtgenote van Mijnheer
JOZEF VAN LUL

geboren te Welle de 8 januari 1907, en er
ontslapen de 19 juni 1956, gezalfd met de
H. Olie « in articulo mortis ».

Weer werden wij attent gemaakt op een
Evangelie-woord van O.H. Jezus Kristus :
« Weest bereid ; want zie, op een uur dat
gij het niet zult verwachten, zal de Men-
senzoon komen ». (Luc. 12,48) - En ook
dit andere woord van de Zaligmaker over
de dood, die komt als een dief in de nacht,
werd hier voor de dierbare overledene en
voor de ontroostbare familie een letterlijke,
doch smartvolle werkelijkheid.

Volgens ons menselijk oordeel slaat dit
scheidingsuur al te vroeg: De Heer van
Dood en Leven oordeelt anders dan de
mensen. Hetgeen ons nu totaal onbegrijpe-
lijk voorkomt krijgt eens zijn verklaring.
dit leert ons het katholiek geloof. Ook dat
belijden, wij als wij bidden in de Akte van
Geloof : in dit geloof wil ik leven en ster-
ven.

Dierbare echtgenoot, zoek daarom uw
troost in een gelovig gebed om berusting.

Het is het enige middel... Ik waak van
hierboven met u op onze kinderen

Mijn beste kinderen, blijft de troost en
de steun van vader. Hij staat nu alleen
voor de taak, die wij samen tot een goed
einde meenden te brengen. Blijft hem eer-
bied en genegenheid betonen. En vermin-
dert zijn kommer en last door een deugd-
zaam, kristelijk leven. « Draagt elkanders
lasten ». Bidt dagelijks in de huiskring
voor mij. Ik zal u bijstaan met nog meer
kracht en met Gods zegen.

Jezus, Maria, Jozef,

Alle Gods lieve Heiligen, bidt voor mij.

De familiën D'HAESELEER,
SERBRUYNS,
VAN LUL,
VAN DER STOCKT

bedanken voor de bliken van
deelneming en gebeden.
