

Willy De Rijck

Geboren op 26-02-1939 te Heldergem

Overleden op 16-06-2010 te Ophasselt

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

*We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei
ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het leven stille landschap gaan;
Nu je mijn handen niet meer kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.* Toon Hermans



Aandenken aan

de heer

Willy De Rijck

echtgenoot van mevrouw Rita Antoine.

Geboren te Heldergem op 26 februari 1939
en plotseling thuis, te Ophasselt, overleden op 16 juni 2010,
gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

*Stichter van Firma DERITO N.V.
AD Delhaize Ophasselt en Drankcentrale DE RIJCK.*

De families DE RIJCK, ANTOINE,
DE TROYER en BOUMON
danken u voor uw blijken van deelneming.

Een namis zal opgedragen worden
in de Sint-Pietersbandenkerk te Ophasselt
op zondag 1 augustus om 10.00 uur.

Een donderslag bij heldere zomerhemel. Ongeloof...vertwijfeling...
langzaam dringt de harde realiteit door: diep verdriet!

Willy hield van het leven en genoot met volle teugen.
Waar hij kwam vulde hij de hele zaal.
Een kwinkslag, uitbundige lach. Graag gezien door iedereen.
Talrijk waren zijn vrienden. Iedereen kende Willy. Voetbal-
liefhebber, koersfanaat; zijn organisatie van wielkoersen en
talrijke sponsoring werden door iedereen geëvalueerd.

Willy had het zakendoen in de genen. Een commerciant in hart en
nieren. Genen die hij duidelijk heeft doorgegeven aan alle
vier zijn kinderen. Meer dan wie ook beseftte hij dat niets vanzelf
komt en dat er hard moest worden gewerkt, iets wat hij tot zijn
allerlaatste dag ook deed. Zo bouwde hij langzamerhand een
imperium uit, van het prille begin in de Cash, later met een paar
ramen en deuren die uiteindelijk uitgroeiden tot een heuse fabriek
met Derito, en nog later met een nieuwe Delhaize. Geen berg te
hoog, geen zee te diep: je bereikte je doel. Samen met uw Rita.
Van uitbollen was, met je drankcentrale, nog geen sprake.
Ja, Willy legde een schitterend parcours af!

Voor Willy geen GSM of internet-sites: veel liever een babbel
met de klanten, zijn dagelijkse krant en hij was weer helemaal bij.
Discussiëren en filosoferen kon hij als geen ander. Dankbaar was hij,
veelal om kleine attenties; een plastron met nieuwjaar, een bezoekje
en nog zo veel meer...

Maar bovenal was Willy een lieve echtgenoot, fiere papa en Bebo.
Wat was je trots op je kinderen en kleinkinderen, je oogappels! Hoe
genoot je van hun prestaties op school of in het voetbal. Laatst nog
was er het communiefeest van Benjamin en Jasper. Wie kon er toen
vermoeden dat het één van je laatste feesten zou worden?

Ontelbaar, Willy, zijn de mooie herinneringen.
Laten we deze koesteren en moge zij een hulp zijn bij het
verwerken van dit verlies.

uw schoonbroer, Jean-Paul



