

Constance Michiels

Geboren op 04-07-1893 te Wachtebeke-Overslag

Overleden op 15-04-1959 te Moerbeke-Waas

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

In het kruis ligt mijn heil !



*Wanneer gij dit aandenken leest,
bid dan voor Mevrouw*

Constance MICHIELS

Echtgenote van Mijnheer

Alfons VAN GEERTRUYDEN

*Geboren te Wachtebeke-Overslag, de 4 juli 1893
en godvruchtig overleden te Moerbeke-Waas,
de 15 april 1959,
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.*

Constance was een goed en braaf mens : stil en verdoken heeft zij heel haar leven geleefd. Geen rumoer, geen grote dingen, niets van dat alles wat maar de rust verstoortte kon haar bekoren. Ze vond genoeg in de stille zorg voor haar echtgenoot en haar kinderen, voor het onderhoud van de tuin van het kasteel waar ze vroeger woonde. Ze was een goede ziel, dit weten de mensen wel die aan haar iets vroegen of haar kenden. Om te helpen was ze altijd bereid, al was het klein of groot, al was het om een ruiker bloemen of om een mens te roosten in den nood. Men zegt dat zij die meest lijden en afzien de andere mensen het best kunnen troosten. Dit is zeker waar geweest voor haar. Het aardse leven was voor haar een kruisweg, maar ze is hem gelaten en geduldig gegaan. Er zijn weinig klachten over hare lippen gekomen en steeds had ze nog een glimlach over voor haar medemensen.

Dierbare echtgenoot, ik ben nu bij de Heer, voor u is het zeker een zware slag mij te moeten missen. Wij

hebben altijd zo goed overeengekomen, gij bleef bij mij tot de laatste snik. Mocht gij van O. L. Heer genade krijgen om die beproeving te dragen. Het zal niet blijven duren, eens zijn wij terug verenigd in de eeuwigheid.

Lieve kinderen, gij waart allen zo goed voor mij, niet alleen in mijn laatste levensdagen, maar heel uw jong leven hebt gij voor mij opgeofferd. Blijft uw vader gaarne zien, troost hem, dit zal voor u en voor hem de beste troost zijn in de eenzaamheid.

Beste familieleden, bidt voor mij, vergeet mij niet in uwe gebeden en dat de herinnering aan mij u een spoorslag zij om christelijk en schoon te leven.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

Mijnheer Alfons Van Geertruyden ;
Mijnheer en Mevrouw Leonard Lafaut-
Van Geertruyden ;
Mijnheer en Mevrouw Willy De Clercq-
Van Geertruyden ;
Familiën Michiels & Van Geertruyden ;

*BEDANKEN U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.*

