

Theophiel Victoria Pieters

Geboren op 15-07-1914 te Overmere

Overleden op 14-10-1966 te Waasmunster

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Ik stel mijn hoop op de Heer. (ps. 130).



Aanvaard, Heer, ons offer en gebed voor
de zielerust van de heer

THEOPHIEL PIETERS

echtgenoot van Mevrouw

ANGÈLE GERLO

*Veldwachter van Waasmunster sedert 1941.
Geboren te Overmere, op 15 juli 1914,
en overleden te Waasmunster op 14 okt. 1966.
Gezalfd met het H. Oliesel "in extremis".*

Met schroom benaderen wij een schoon,
modern gezin waar haast de enige pijler
die heel het gebouw schragen moest, het
begeven heeft. Het stille, diepe leed dat
alléén de hemel kent, blijve best aan
profane ogen onttrokken.

In de bloei van zijn jaren, veel te vroeg
naar menselijke berekening, is deze echt-
genoot en vader van de zijnen weggegaan.
Door lief en leed heen, soms heerlijk le-
vend en dan weer in strijd met de harde
werkelijkheid, elkaar steunend en aanvul-
lend, bouwen twee mensen een gezin op.
Het begon aan het altaar met een "ik wil".
Het eindigt hier aan het altaar met een
"ik moet" voor degene die blijft en naar
onderwerping en berusting zoekt, met een

gebed van ons allen opdat de verrezen
Christus de dierbare overledene in Zijn
Rijk opneme.

Beste vrouw, in opdracht ben ik op dienst
gegaan zonder nog terug te keren. Moge
uw liefde die ons heeft samengebracht, bo-
ven uzelf geheven, naar de Heer gaan in
biddend vertrouwen en sterk geloof. Er
valt nu met God te praten, eerder dan met
mensen. Ik dank u om de schone jaren die
we samen mochten overbrengen.

Geliefde kinderen, eert uw moeder en
haalt rond haar de liefdeband naar elkaar
dichter aan. God zegene u op uw verdere
levensweg.

Vergeet vader nooit in uw gebeden.

Mijn dierbare oversten en collegas,
schenkt mij de aalmoes van uw gebed,
dank voor uw genegenheid.

Voor Uw bliken van genegenheid,

Uw kristelijk medevoelen
en vroom gebed,
danken U oprecht :

de Familiën PIETERS,
GERLO,
DE VYLDER en
VAN REYN.

Drukk. W. Vandermeulen, Waasmunster