

Louis Pieters

Geboren op 25-11-1887 te Zelzate

Overleden op 12-06-1946 te Zelzate

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Uw Wil geschiede !



**Bid voor de zielerust, van
Mijnheer Louis PIETERS,**
echtgenoot van Mevrouw
Marie De Taeye,

geboren te Zelzate op 25 November 1887 en overleden
te Debbautshoek, (Zelzate) op 12 Juni 1946,
voorzien van het H. Oliesel.

Lid van den Bond van het H. Hart.

Een brave, zachte man is uit ons midden heenge-
gaan, — , doch onverwacht kon de dood Louis
niet treffen, want hij leefde steeds voorbereid. Zijn
heengaan is dan gewis een overgang naar de eeuwige
Godsaanschouwing.

De dierbare overledene, kreeg ook zijn pad niet
enkel met roozen bestrooid, doch gelaten droeg hij de
vele beproevingen in het webspoor van den Meester :
«Uw Wil geschiede op zarde als in den hemel.»

Dierbare echtgenote, wees moedig, O. L. Heer
zal uw kruis helpen dragen. Lieve kinderen, draagt
zorg voor moeder en gedenk vader in uw gebeden, gij
vooral mijn zoon Broeder van Liefde.

Beste familie en vrienden, vaarwel!

Allerheiligste Hart van Jezus, ontferm U onzer. 500 d.a.
O. L. Vr. van den allerheiligsten Rozenkrans, b. v. o.

Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. afl.

Moge hij rusten in vrede!

N. Moens-De Colvenaer, Zelzate. H.R. 26893.

*om Uwe gebeden en bidden van groote genegenheid,
bedanken.*

De familie **PIETERS, DE TAEYE** en **VERBRUGGE**,
kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Leon Van Ruymbecke-De Taeye, kinderen en klein-
kinderen ;
Mevrouw We Eduard Geirnaert-De Taeye, kinderen en kleinkinderen ;
Mevrouw We Arthur Froidbise-De Taeye ;
Mijnheer en Mevrouw Cyriel Van Helreweghe-Pieters en dochter ;
Mevrouw We Arthur Van Puynebroeck-Pieters en kinderen ;
Mijnheer Victor Pieters ; Mijnheer Georges Pieters ;
Mevrouw We Arthur Van Puynebroeck-Pieters en kinderen ;
Mijnheer Maurice Pieters ;
Mevrouw Weduwe Louis Pieters-De Taeye ;
Eerwaarde Broeder Edistius van de Broeders van Liefde, in de wereld,