

Omer Huylenbroeck

Geboren op 31-01-1889 te Oudegem

Overleden op 02-01-1966 te Oudegem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



" Met grote verdueligheid heb ik op de Heer
gewacht ". (Ps. 39. 1)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

OMER HUYLENBROECK

echtgenoot van Mevrouw

EMMA VAN CAUTER

geboren te Oudegem de 31 januari 1889 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen de 2 januari 1966
voorzien van de H.H. Sacramenten der zware zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de mannenbond van het H. Hart,
van de Confrerie van de H. Barbara en andere
godvruchtige en sociale verenigingen.

Gelukkig zijn zij allen
die hemelwaarts genood,
in Vaders handen vallen
en leven, na de dood. (G. Gezelle).

Hij was een wijze, edele man ; van dageraad tot
laat, steeds druk in zorgen voor echtgenote en kin-
deren.

Hij was zeer rechtvaardig met zijn medemensen,
voor velen een trouwe vriend.

Zijn sterk geloof en godsdienstzin was op een
persoonlijke wijze bewerkt en beleefd.

Door zijn arbeid kende hij de broosheid van het
aardse verblijf en het laatste gebaar dat wij van hem
blijven bewaren 't is zijn uitgestoken hand naar een
vriendenhanddruk want gaarne had hij veel bezoek
dan " meende " hij zich weer sterk, ging zitten en
vertelde... en vertelde tot hij niet 't meer kon...

Echt kristelijk heeft hij zijn ziekte beleefd als
iemand die gans opgedaan ongeduldig wacht tot
wanneer men hem zou ahalen voor het feest zo
wachtte hij begerig en is hij zacht, heel zacht stilge-
vallen in de handen van de Heer,

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
familie, dank om uw steun in het leven en in 't werk,
dank voor uw engelachtige zorgen, treurt nu niet om
mij, want ik ben gelukkig, bidt voor mij en ik zal
voor u voorspreken bij God,

H. Hart van Jezus ontferm U over ons.

O. L. Vrouwke van Lambroeck b. v. o.

De familiën HUYLENBROECK, VAN CAU-
TER, VELDEMAN en VAN LEMBERGEN
danken voor uw deelname in hun rouw, ze waren
er zeer gevoelig aan.

Drukk. De Nil, Oudegem