

Maria Amandina Constance Ponnet

Geboren op 22-06-1902 te Borsbeke

Overleden op 16-01-1922 te Borsbeke

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Onze Vader, die in de Hemelen zijt.. Uw Wil geschiede op aarde als in den Hemel.

† **Bid voor de Zielerust** †

*van Jufvrouw*

**Maria - Amandina - Constance PONNET**

*dochter van*

Mijnheer Theodoor en Mevrouw Octavie De Vuyst

*Lid der Congregatie van O. L. Vrouw.*

*geboren te Borsbeke den 22 Juni 1902 en aldaar*

*overleden den 16 Januari 1922,*

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Zij was eenvoudig en zeer godvreezend: een voorbeeld van verdueligheid en zachtmoedigheid. Hare openhartigheid maakte haar bij iedereen beminnelijk en hare goede inborst vermeerderde steeds in den familiekring de vreugde en het huiselijk geluk.

Op aarde was zij ons voorbeeld, in den Hemel zal Zij onze voorspreekster zijn: hier wakkerde zij ons aan tot het goed, daar noodig zij ons uit tot de glorie.

H. Bern.

De Heer heeft haar groote beproevingen overgezonden, en eenen beker van droefheid te drinken gegeven: maar zonder tegenspraak heeft zij zich aan Gods Wil onderworpen.

Job.

Wat is het stichtend iemand te zien die ondanks al de pijnen die hij uitstaat, en zelfs wanneer hij in doodsgevaar verkeert, gestadig een blij gelaat heeft en al wie hem eenigen dienst bewijst, van harte bedankt.

H. Alph.

Lieve Ouders, Broeder en Zusters, en gij mijn beminde Oom, die mij omringd hebt met zoovele zorgen en liefde, ik dank u voor hetgeen gij voor mij gedaan hebt. De dood verbreekt het leven, maar verbreekt de liefde niet. Bidt allen voor mij; en gij, mijn beminde Oom die Priester zijt des Heeren, vergeet mij niet aan het Altaar Gods.

*Gebenedijd de naam van Maria Maagd en Moeder: Gebenedijd hare heilige en onbevleete Ontvangenis.*

