

Laurentius Camillus Ponnet

Geboren op 15-04-1927 te Aalst

Overleden op 08-08-1986 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. Ps. 126

Bid voor de zielerust van

**DE HEER
Laurentius Camillus PONNET**

Echtgenoot van Alma Lemahieu

Geboren te Aalst op 15 april 1927 en na een lange en pijnlijke ziekte overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op 8 augustus 1986.

Gesterkt door de laatste Heilige Sakramenten.

Lid van Ziekenzorg Papegem.

—

Zijn lijdensweg is ten einde...

De laatste vijf jaar was het een moeizame tocht over hobbelige wegen met een zware lichamelijke handicap. Ongetwijfeld heeft hij pijnlijke en moeilijke dagen gekend, maar alles samen droeg hij zijn miserie als een moedig man, omringd en gesteund door zijn vrouw en kinderen. Vader is nu bevrijd uit alle menselijke ellende en het kwam nog onverwacht. Met de psalmist zeggen wij : "Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn"!

Om de vervulling van die droom willen wij samen bidden want wij geloven dat ook zijn naam geschreven staat in de palm van Gods hand.

Heer, onze God,
wij vertrouwen U het leven van vader toe en bidden dat Gij het verder tot voltooiing wilt brengen in Uw Rijk. Vergeef zijn menselijke zwakheden en neem hem op in de rij van de gelukzaligen. Wij vragen het U op voorspraak van Maria, tenhemelopgenomen.

Mijn goede vrouw en kinderen, oprechte dank voor uw onmeetbare zorgen en uw enorm geduld waarmee jullie mij hebben bijgestaan, vooral de laatste jaren. Moge de Heer jullie allen zegenen en bewaren in Zijn liefde.

Ook bijzondere dank aan de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis om de goede verzorging en begeleiding tijdens mijn ziek-zijn.

Onze lieve Vrouw van zeven weeen, bid voor ons.

**De families PONNET, LEMAHIEU, VAN LEUVEN en DE COENSEL
danken U voor de blijken van deelneming.**

Begrav. Van den Steen Gebr. 053/21.09.40.
pvba Druk. Vervecken. 053/21.74.96.