

Prosper Mariën

Geboren op 02-09-1883 te Moerzeke

Overleden op 05-02-1965 te Hamme

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Gedenk in uwe gebeden de ziel
van mijnheer
PROSPER DRIEGHE
RUSTEND POLITIEAGENT

weduwnaar van mevrouw Emma De Bondt
geboren te Moerzeke, de 2 september 1883 en over-
leden te Hamme, de 5 februari 1965.
Gezterkt door het H. Olfsoel in extremis.

Wij geloven dat de dood niet een einde is,
maar een begin, geen vernietiging maar een
bevrijding, wij weten dat de dood een over-
gang is naar een ander leven, een ontmoet-
ing met Gods barmhartigheid.

Daarom is ze slechts een korte scheiding:
bij God kan men elkander wedervinden

Daarom zullen we niet wanhopig treuren
zoals dezen die geen hoop hebben. We dra-
gen in volle overgave aan Gods heilige wil
dit kruis

Lieve kinderen, kleinkinderen, en gij allen die
mij ze nauw aan 't harte lag, wilt mij niet
vergeten. De mooiste genegenheid, die gij
mij en alle overledenen kunt geven is een
oprecht gebed voor onze zielerust.

Samen met de Kerk bidden we: « Heer,
geef deze ziel en alle overledenen de eeuwige
rust en het eeuwig licht verlichte hen. Dat
zij rusten in vrede. Amen. »



Uw blijken van diep-kristelijk mede-
voelen in onze rouw was ons een zoete
troost.

Wij bieden U hiervoor onze welge-
meende dank.

De familiën DRIEGHE en
DE BONDT.

De Koker & Coraels, Hamme