

Georges Minten

Geboren op 17-02-1928 te Sint-Margriete-Houtem

Overleden op 27-02-2008 te Schilde

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---



Dankbaar aandenken aan

## Broeder Georges Minten

*Missionaris van Scheut*

Hij ontving de gave van het leven  
te Sint-Margriete-Houtem  
op 17 februari 1928.

Door zijn geloften werd hij missionaris  
van Scheut op 8 september 1967.

Hij was missionaris in Haïti van  
1969 tot 1993 en in België sinds 1993.

Hij is zeer onverwacht overleden  
in het Missiehuis van Scheut te Schilde  
op 27 februari 2008.

*De missionarissen van Scheut  
en de familie  
danken u voor uw aanwezigheid,  
uw vriendschap  
en uw gelovig medeleven.*

Georges,  
Werken en wroeten... 't zat er bij u van jonk  
in. Op de bietenvelden en akkers van Sint  
Margriete-Houtem, thuis op de kleermaker  
Het voorbeeld van uw vader en moeder on  
de lont van uw sociale bewogenheid, om o  
mens die rekt op u. Uw engagement in  
scholingsbivakken voor Chiro-leiders, en a  
ACV-militant bij de spoorwegarbeiders...  
Uw ijver en durf sloegen vonken. Een men  
moet zijn talenten ontwikkelen, dus: cursu  
boomkweek, fruitteelt, autotechniek. De ge  
enthousiasteling zoekt meer, fundamentele  
radicaler; nog meer dienstbaar.  
"God, wat wilt Ge van mij?" Op uw 38ste (e  
endertigste) werd dat: missiebroeder van S  
Haïti! "Mijn lieve God, dank U omdat Gij m  
daarheen loodste."  
Twee plaatsen waar we uw voetsporen no  
vinden in het hete zand:  
DERAK (1967-1983): in dat Scheutse ziek  
moest ge wel alles aanpakken: econoom e  
klusjesman, toeverlaat van personeel en z  
PAPAY (1983-1993): catechetisch centrum  
met woonhuisjes voor de cursisten, materi  
onderhoud, chauffeur, gebedswaken organ  
en leiden...



Georges, geliefd door de Haïtianen want gij had tijd voor hen, aandacht, geduld. Ge hebt uw ritme en leefwijze aangepast aan de hunne. Gij spraakt hun taal. Gij zijt één van hen geworden. Maar uw gezondheid kon uw inzet niet bijhouden. 't Werd Schilde. Het heimwee naar AYITI CHERI bleef.

Georges, wij danken u voor wat gij hier vijftien jaar lang bij ons waart.

Uw familie ging u ter harte. Gelukkig om alle mooie gebeurtenissen, mee begaan bij ziekte en kommer.

Gij zijt ons blijven verbazen door uw draagkracht, uw eerlijkheid en sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hoeveel brieven schreeft ge eigenhandig naar Amnesty International?

Uw nauwgezette zorg voor tuin en serre. Spijts uw doofheid, onverbeterlijke humorist met kwinkslagen en komische anekdotes. 's Avonds in het donker bos zwerfend, luidop uw rozenhoedje biddend.

Wij horen Maria en Jezus: " Kom binnen, Georges, *CHÉ FWÈ, TI PÈ COUT!*"

---

Uitvaartverzorging. GEYSKENS  
Schilde - Sint-Job - Antwerpen Tel.: 03-383 20 10  
www.begrafenisengeyskens.be



*De Heer zegene  
en beware u. George  
Hij tone u zijn aanschijn  
en ontferme zich ove  
Hij kere zijn gelaat naar u  
en geve u vrede.  
De Heer zegene u.*

