

Jan Alexander

Geboren op 14-06-1934 te Heist-aan-zee

Overleden op 19-03-1979 te Roeselare

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Als gij mij eens zult komen zeggen  
Dat gij mij straks voorgoed verlaat,  
Dan zal ik stil mijn handen leggen  
Rondom uw bleek en zacht gelaat.

De goede Dood zal ons niet scheiden,  
Hij is de wachter, die ons leidt  
En tot de heerlijkheid zal leiden,  
Aan gene zij van rult' en tijd.

(R.v.G.S.)



Bid met ons voor

dokter

**Jan Alexander**

gynaecoloog

Echtgenoot van Mevrouw  
**Lieve Geeraert**

geboren te Helst-aan-zee op 14 juni 1934 en  
godvruchtig overleden te Rumbek-Roeselare  
op 19 maart 1979.

www.hijwas... Hij was eerlijk voor God en voor de mensen.

Een edel, groot en uniek man is van ons heergedaan. Ons blijft een wrang en wreed verdriet, maar ook een blijvende dankbaarheid en innerlijke rust om wat hij was, om wat hij deed, om wat hij gaf.

Het licht, het vuurwerk van zijn geest, zijn vele vrienden zullen dit nooit vergeten. De jongensachtige charme en de ongekunstelde eenvoud, waarmee hij mensen, en zeker ook kinderen tegemoet kwam, zullen wij nooit vergeten.

Zijn inzet, zijn vakkennis, zijn integriteit en de goedheid waarmee hij zijn zieken, "zijn mensen" tegemoet kwam en waardoor hij zo dikwijls centraal stond bij man en vrouw en het nieuwe leven : we zullen het nooit vergeten.

Dit alles zal zovelen bijblijven ... en 't betekende zoveel voor hem.

Zijn mannenjaren waren mooi, maar kort. Zijn kinderen, die hij zo liefhad, wilde hij leiden met voorbeeld en woord, met de inzet van zichzelf op de grote ontdekkingsreis die 't leven is. Het heeft niet mogen zijn !

Hard en wreed is zijn heengaan geweest, met Lieve alleen getorst om zijn kinderen en anderen niet te belasten. Zij droegen het alleen, in de zekerheid dat het goed was en juist.

Voor Lieve zou zijn dank, hoe dikwijls ook verwoord, nooit groot genoeg kunnen zijn, ware er niet de liefde die hij gaf.

Wij allen zullen U missen, Jan.  
Dat de Heer U mag genadig zijn.

Ouders, oma, broer en zusters, schoonzusters en lieve schoonbroer, vrienden en collega's, hebt dank om wat U mij geschonken hebt en vergeef me waar ik zou gefaald hebben.



*Voor uw gebed en uw blijken van deelneming in hun rouw,  
danken u:*

*Mevrouw dokter Jan Alexander-Lieve Geeraert en de kinderen  
Patrick, Ann, Tom en Jan en hun families.*

[www.indeken.be](http://www.indeken.be)