

Elisabeth Alexander

Geboren op 17-06-1904 te Gijverinckhove

Overleden op 23-02-1986 te Poperinge

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

† VROOM AANDENKEN aan  
MEVROUW

## ELISABETH ALEXANDER

geboren te Gijverinkhove op 17 juni 1904,  
en overleden te Poperinge, in het Mariazieken-  
huis, op 23 februari 1986, bediend met de  
H. Sakramenten van Onze Moeder de H. Kerk.

Zij kreeg het zilveren ereteken van  
St. Donatianus.

Zij was lid van de bond van de derde leeftijd.

Zij was lid van alle broederschappen.

Zij was lid van K.B.G.

---

Zo arm als Job is zij gestorven... maar dès  
te rijker aan gaven die tellen voor de Eeuwig-  
heid. Haar karig pensioentje was elke maand  
op... want zij leefde maar om te geven... het  
werk der melaatsen, priesterlijke roepingen,  
broederlijk delen..., alle goede werken kreeg  
haar volle aandacht... vele rijken zouden ver-  
baasd staan van wat dat vrouwtje zómaar weg-  
gaf... ze zou zelf schulden maken om maar  
iets aan iemand te kunnen geven, om iemand  
gelukkig te maken! Groot zal uw loon zijn in  
de Hemel!

40 jaar dienst onafgebroken, trouw stipt als een  
klok, voor de pastoors en voor de kerk. Wat  
heeft zij niet gesleurd en versleurd... ongeloof-  
lijk... ja tot de laatste week van haar leven.  
Zó lang heeft zij met de klokken het wel en  
het wee geluid, leefde zij mee met elk ver-  
driet, was ze blij om elk heuglijk gebeuren.  
Liza, te lang en te vertrouwd is uw verschij-  
nen in onze Kerk, zodat wij u niet kunnen  
vergeten... nog lang zullen wij u zien. Wij  
danken u om het grote voorbeeld van gods-  
vrucht, toewijding en genegenheid. Rust nu

in vrede bij de Heer, wiens Huis gij hier op  
aarde zo net en proper hebt gehouden. Wie  
zal het u nadoen??

DIERBARE ZUSTER, SCHOONBROER en  
SCHOONZUSTER, mijn NEVEN en NICHTEN, ik  
hield dolveel van u, nooit zijt gij van mij weg-  
gegaan met lege handen... en 'k deed het zo  
graag. Dank om alles wat ge voor me deed  
wat ge voor mij betekende. Vaartwel en ver-  
geet mij niet in uwe gebeden.

LIZA, uw heengaan heeft mij, uw pastoor,  
« uw menere » zo diep getroffen, want gij waart  
voor mij een « tweede moedertje ». Gij waart  
me zó diep genegen, om mij bezorgd en voor  
mij « zó ter trouwe » !... Dank je, ik zal voor  
je bidden!!!

DIERBARE VRIENDEN en allen die mij kenden...  
wanneer mensen hun leven in vriendschap en  
liefde delen... dan is het zo goed te leven  
als men het uit God aanneemt... dank je voor  
uw bezorgdheid en vele attenties... bidt voor  
mij. Wij bidden dan samen : « Geef haar nu, o  
Heer, om haar zó rijk gevuld en diep christe-  
lijk leven... en uit de kracht van het Offer  
van Uw Zoon, voor eeuwig Uw rust, vrede  
en geluk.

O. L. Vrouwke van de Kattkapel, wees haar  
nu een toevlucht en bescherm ons allen, Gij  
die Troost zijt in nood!

†

De familie ALEXANDER ;

De familie VERLEENE ;

danken u voor de blijken van  
deelneming en meeleven.

---

Begr. ond. W. Pouchele, Gijverinkhove-Alvering.  
Druk Boussemaere, Woesten-Vleteren