

Edouard Alexander

Geboren op 18-01-1861 te Herne

Overleden op 04-03-1946 te Herne

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

De ouderdom, bereikt op den weg der
rechtvaardigheid is een kroon van waardig-
heid. Spr. XVI, 31.



In uwe gebeden en andere goede werken
wees indachtig de ziel van Mijnheer

Edouard ALEXANDER

geboren te Herne den 18 Januari 1861
en aldaar godvruchtig overleden
den 4 Maart 1946,
voorzien van de HH Sakramenten.

De dood is te verkiezen boven een leven
vol bitterheden en de eeuwige rust voor een
standvastige kwijning.

De Heer zal hem vergelden volgens zijne
goede werken, want hij heeft zijne wegen
trouw gevolgd.

Duurbare zusters en familieleden
laat uw hart weenen, doch weest getroost:
want ik ga op tot den Hemel, daar zullen wij
elkander eenmaal terug vinden in de eeu-
wige vreugde.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. J. SIMILON Herne.

De familiën ALEXANDER en DENIJS

betuigen U hun innigen dank voor het me-
degevoel dat U hun in hun diepen rouw
hebt gelieve te betoonen.