

Benedictus Mauritius Pieters

Geboren op 22-05-1897 te Hamme

Overleden op 23-02-1952 te Hamme

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Het loven van de mens is koet en meestal  
vervuld met bitterheid en lijden.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

### Benedictus - Mauritius PIETERS

echtgenoot van Mevrouw

Emerentiana De Waele

geboren te Hamme de 22 Mei 1897 en er  
godvruchtig overleden de 23 Februari 1952  
Gesteekt door de Heeren H. H. Sakramenten

Braeders ! Wij willen u niet in onwetend-  
heid laten over hen die ontslapen zijn, omdat  
gij niet treurt zoals zij die geen hoop hebben.  
Want indien wij gelooven dat Jezus gestorven  
is en verzezen, dan gelooven wij ook dat God  
hen, die in Jezus ontslapen zijn, met Hem zal  
terugvoeren. Ep. begrafenismis

Al het lijden van het tegenwoordig leven kan  
nooit opwegen tegen de glorie, welke ons eens  
zal veropenbaard worden. H. Paulus

Daarbare echtgenote, kinderen en familie-  
leden ! ik heb het tijdelijke met het eeuwige  
verwisseld; weent niet om mijn heengaan ;  
wat God doet is wel gedaan. Om de liefde die  
ons verenigde op aarde, blijft mij indachtig in  
uwe gebeden. Slecht dank voor uwe liefdevolle  
zorgen en toewijding. Tot weerziens in de  
Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 33 d. a.



*Uw gebeden en bliken van  
deelneming waren ons een zoete troost  
in de zware rouw die ons komt te tref-  
fen.*

*Hiervoor danken U van harte ;*

*De Familie*

**PIETERS  
DE WAELE  
en GOBEL**

De Koster & Camels Hamme