

Florimond Franciscus Zonnekeyn

Geboren op 31-07-1869 te Adinkerke

Overleden op 21-04-1927 te Vlissingen

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Florimond ZONNEKEYN

echtgenoot van

MARIE PLYSER

*geboren te Adinkerke den 31<sup>n</sup> Juli 1869*

*en haastig overleden te Vlissingen den 21<sup>n</sup> April 1927*

In leven Belgische Zeeloods te Vlissingen  
Hij was lid van al de godvruchtige broeder-  
schappen der parochie

De Heer had hem eene schoone ziel gegeven. Hij was rechtschapen van herte, geschikt in zijn gedrag, geregeld in zijne zeden, rondborstig in zijn spraken. Hij heeft geleefd als ware christen, eenvoudig uit ganscher herte God beminneend, Gods kerke onderdanig en genegen. De belangrijke en gevaarvolle taak die hem was toevertrouwd vervulde hij gedurende dertig jaren met voorbeeldige oplettendheid en wondere zelfopoffering. Hij bereidde hem eene welverdiende rust te genieten, toen de Heer hem riep tot de eenige loon van zijn voorbeeldig leven.

Gods wegen zijn gedoken en zijn schikkingen ondoorgroendelijk. Het menschelijk verstand staat verstomd bij zulke slagen. Het geloof echter leert dat de goede God alles schikt voor ons eeuwig welzijn. Hoe hard zijne slagen ook wezen, buigen wij het hoofd vol christelijke overweging en zeggen wij: uw heilige wil geschiede, o God.

Lieve Echtgenote, beminde kinders en kleinkinderen, dank om uwe liefde, onze scheiding is niet eeuwig; ik blijf u beminnen hierboven; beminde moeder, broeders en zusters, bidt voor mij, tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus, barmhertigheid (300 d. aflat).

