

Remi Erauw

Geboren op 16-12-1906 te Letterhoutem

Overleden op 11-07-1971 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

†

Bid voor de ziel van

## De Heer Remi ERAUW

echtgenoot van

**Mevrouw Marie-Louise Goossens**

geboren te Letterhoutem op 16 december 1906  
en overleden in het Akademisch Ziekenhuis  
te Gent op 11 juli 1971.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook naar  
de Heer heen gegaan; kalm en gelaten, geheel  
aan Hem overgegeven, is hij zacht van ons  
gescheiden om terug bij de Heer, onze God  
te gaan.

Voor hen die goed geleefd hebben en God  
trouw gediend hebben tot aan het eind van  
hun leven is de dood geen dood maar een  
verandering van woonplaats, een blijde terug-  
keer naar het Vaderhuis om voor eeuwig bij  
God te zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-  
ren, ik dank U voor de goede zorgen en de  
genegenheid welke ik van U heb mogen onder-  
vinden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, zorgt veel  
voor moeder dat zij in U haar troost vinde  
en vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus en Maria, ik vertrouw  
op U.

De families ERAUW, GOOSSENS, ELOOT,  
SCHEPENS, LAMMENS,

danken U voor de blijken van  
deelneming in rouw en gebeden.

Drukkerij Ceuterick - Letterhoutem