

Maria Erauw

Geboren op 06-12-1872 te Serskamp

Overleden op 21-06-1951 te Serskamp

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Dat het eeuwig licht haar in Jezus Christus verschijne!



ZALIGE EN DIERBARE NAGEDACHTENIS  
van

## MARIA ERAUW

echtgenote van

**CAMIEL DE WOLF**

Geboren te Serskamp de 6 December 1872  
en er godvruchtig overleden de 21 Juni  
1951

Lid van de Derde Orde, de confrerie van  
de H. Barbara en de Boerinnengilde,  
Versterkt door de genademiddelen der  
stervenden.

« Door vele bekommernissen moeten wij  
binnengaan in het rijk der hemelen. » In  
weinigen is dit apostelwoord zo bewaar-  
heid als in deze vrouw.

Vol levensvreugde heeft zij gewerkt in  
de dagen van gezondheid, doch zij heeft  
ook jaren gekend van pijn en benauwd-  
heden. Hoe vond zij de kracht om zoveel  
te lijden zonder klacht, hoe kon zij zoveel  
levensmoed houden bij zoveel leed?

Moeder, hoe rijk gezegend van jaren uw  
leven was en hoe kostbaar in Gods oog uw  
heilig sterven, toch kwam uw dood nog  
veel te vroeg. Want vreugde en lijden  
bonden ons inniger aan U. Uw liefde, uw  
zorgen, uw gediensdigheid blijven voor  
altijd in ons hart geschreven. Ja, daarom  
was ons geen zorg te groot en geen één  
der vele uren waken te veel, moeder.

't Was maar onze plicht van kind te-  
genover moeder die wij U betoonden in  
uw lijden en ziekte; daarom zijt gij, moe-  
der, ons geen dank verschuldigd. Nog meer  
wilden wij voor U doen, want nooit zul-  
len wij U vergeten in onze gebeden.

Vaarwel, moeder en grootmoeder, uw  
kinderen en kleinkinderen zullen trachten

