

Camiel Erauw

Geboren op 28-12-1846 te Serskamp

Overleden op 19-04-1924 te Wetteren

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Heer, wij bedanken U ons eenen Vader te hebben geschonken, zoo bezorgd om ons geluk en zoo weerdig van onze liefde; ons hart is vol droefheid bij zijn heengaan, maar wij onderwerpen ons aan Uw goddelijken Wil.

H. BERNARDUS.



## Bid voor de ziel

VAN

# CAMIEL ERAUW

weduwnaar in eerste huwelijk van

MARIE POEKX

en in tweede huwelijk van

LEONTINE BOURGEOIS

geboren te Cherscamp, den 28 December 1846

en overleden te Wetteren, den 19 April 1924

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was een man van geloof. De wet der waarheid was steeds in zijnen mond, geene boosheid werd op zijne lippen gevonden, Als voorbeeldige christen bleef hij steeds getrouw aan de oefeningen van den godsdienst. Hij was geschikt van zeden, rechtvaardig en vreedzaam in zijnen handel. ECCL.

De grootste troost dien hij kon medenemen in het graf is van een goede Echtgenoot en Vader te zijn geweest en zijne kinderen grondige lessen en voorbeelden te hebben achtergelaten.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, den geloofschat bewaart, voor 't overige rest hem de kroon der eeuwige zaligheid. PAULUS.

Geleefde Kinderen en Familie, de scheiding valt zwaar daar wij elkander zoo lief hadden, edoch dat Godes wil geschiede. Altijd zal ik gedenken uwe zorgen en opofferingen, uwe liefde voor mij. Vergeet mij thans ook niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

