

Aimable Erauw

Geboren op 22-02-1809 te Massemen

Overleden op 08-07-1887 te Serskamp

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Toont door uwe gebeden dat gij mij bemind hebt.

H. GREG.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

AIMABLE ERAUW

ECHTGENOOT VAN

Rosalie Van Damme

*geboren te Massemen-Westrem, den 22  
Februari 1809, godvruchtig overleden te  
Cherscamp den 8 Juli 1887*

De ouderdom is eene kroon van eer als men hem bewandeld in de wegen der gerechtigheid.

PROV. XVI, 31.

Van jongsaf vreesde hij God en onderhield Hij zijne geboden, ook werd hij tegen God niet bedroefd omdat de kwaal der blindheid hem overkwam, maar onbeweeglijk in de vrees des Heeren blijvende, dankte hij God al de dagen van zijn leven.

TOB. II, 13, 14.

Die den Heer vreest, zal welvaren in zijn uiterste, en hij zal op zijnen sterfdag gezegend worden.

ECCL. I, 13.

Beminte Echtgenoote, troost u met mij, ik verlaat dit dal van tranen om een rijk van vrede te bezitten, eens zullen wij ons in den Hemel wederzien.

H. CATH. VAN SEN.

Lieve Kinderen, ik zeg u nu: vaartwel. Bemint uwe moeder al de dagen van haar leven, bemint elkanderen met eene broederlijke liefde en de God van vrede zal met u zijn.

TOB. IV, 3. ROM XII, 16. PHIL. IV.

Barmhertige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j, en 7 quadr. aft.)

