

Albert Odilon De Pelseneir

Geboren op 27-02-1924 te Moerbeke

Overleden op 31-08-1988 te Leuven

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---



Moge God in vrede ontvangen

DE HEER

## ALBERT ODILLON DE PELSENEIR

echtgenoot van Mevrouw  
SUZANNA GEORGETTE JORIS,

geboren te Moerbeke op 27 februari 1924  
en godvruchtig overleden in het  
Sint-Raphaël Ziekenhuis te Leuven  
op 31 augustus 1988,  
gesterkt door de sacramenten der zieken.

*Oud-Strijder oorlog 1940 - 1945.  
Lid Vlaamse Oudstrijders-Oudsoldaten.  
Lid kaartclub « De Ezels ».*

*De families*

DE PELSENEIR, JORIS,  
VANDER PUTTEN, VANDER PUTTEN  
*danken voor de blijken van kristelijk  
medeleven, uw vroom gebed en uw  
aanwezigheid.*

Begrav. Collier-De Taeye. Karkoolstr. 2. Moerbeke. (054) 41 35 00

Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen : ons dagelijks leven gaat zijn gewone gang met ons werk, onze zorgen, onze vreugde maar ook zijn moeilijkheden en plots kent dit alles een einde, onvoorzien en verrassend. Onze plannen en onze verlangens worden dikwijls in de war gestuurd.

Albert is steeds bekommerd geweest om zijn gezin. Hij heeft ervoor gewerkt ook als zijn gezondheid begon af te nemen, want hij deed het met hart en ziel. Daarom zijn wij hem dankbaar omdat er zoveel goeds van hem is uitgegaan.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, te vroeg moet ik U verlaten. Graag had ik U nog enkele jaren bijgestaan. Het is ons niet gegund geweest. Wij aanvaarden het uit de hand van de Heer. Dank voor uw hulp en uw liefde en om al het schone dat wij samen mochten beleven. Blijf elkaar steunen vooral in de moeilijkheden en daar de wederzijdse liefde niet sterft met de dood, vergeet mij niet in uw gebed.

Druk. De Naver. Heuvelstr. 63a. Moerbeke. (054) 41 28 66