

Philomena Eeckhout

Geboren op 09-09-1905 te Schoonaarde

Overleden op 03-10-1978 te Wichelen

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Ere zij de Vader, de Zoon en de H. Geest.



BID VOOR DE ZIELERUST
van mevrouw

Philomena EEKHOUT

weduwe van de heer
CONSTANT ROELS

geboren te Schoonaarde op 9 september 1905
en godvruchtig overleden te Wichelen,
op 3 oktober 1978,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

«Weest steeds bereid, zo zegt de Heer, want gij kent dag noch uur». Deze waarschuwing richtte Hij tot ons allen, en toch denken wij er zo weinig aan dat de dood ons elk ogenblik kan overkomen. Ook deze eenvoudige en goeddelijke vrouw, had zeker haar levenseinde nog niet verwacht.

Het afsterven van haar man was voor haar hard geweest. Een goed tehuis en verblijf vond zij bij haar dochter, maar Uitbergen kon zij niet vergeten. Steeds als er iets te doen was, wou zij erbij zijn. Zeker bij haar kristen gepensioneerden waar zij voor instond en wie haalde zoveel prijzen voor de bond bij elkaar als zij ?

Daarom bidden wij God dat Hij haar genadig weze en opneme in de eeuwige beloning en in de blijvende vreugde en heerlijkheid.

Beminde kinderen, beste dank voor uw goedheid.

Beste familieleden, geburen en ook zeker onze gepensioneerden, ik blijf aan u denken en doet gij het ook in een goed gebed.

Dat zij ruste in vrede bij de Heer.

Mevrouw Julien Roels(†)-Stevens Maria
De heer en mevrouw Robert De Mol-Roels
De heer en mevrouw Roger Roels-De Meyer
Mevrouw Marie-Christine Roels
De heer en mevrouw Eric Schoot-De Mol

De families EEKHOUT, DE NOOI, ROELS en
VAN DE WIELE,

**danken U voor de blijken
van deelneming in hun rouw.**

Begravenissen G. De Ras, Lede - tel. 21.36.36