

Marie Pelagie Eeckhout

Geboren op 28-12-1879 te Letterhoutem

Overleden op 17-03-1972 te Letterhoutem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Het leven verandert slechts bij de dood, het wordt niet weggenomen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie, Pelagie EECKHOUT

Weduwe van de Heer Oscar ERAUW

geboren te Letterhoutem, de 28 december 1879
en er godvruchtig overleden, de 17 maart 1972,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voorwaar, ik zeg u: wie luistert naar mijn
woord, en wie in Hem gelooft die mij gezonden
heeft, hij heeft het eeuwig leven en komt niet
in het oordeel, maar is overgegaan van de
dood naar het Leven.

Voorwaar, ik zeg u: er komt een uur — en
het is er al — waarin de doden de stem van
Gods Zoon zullen horen, en die er naar luis-
teren, zullen herleven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank
u voor de genegenheid en de goede zorgen
welke ik van u heb mogen ondervinden. Gelie-
ve mij niet te vergeten in uw gebeden en blijf
aan uw christelijke plichten, zoals ik het u
geleerd heb.

Tot weerziens bij de hemelse Vader.

Jezus, Maria en Jozef, op u stel ik mijn
vertrouwen.

Heer en Mevrouw Georges ERAUW-DE WINNE,
Mejuffrouw Florence ERAUW,

Heer en Mevrouw Richard DE WINNE-ERAUW,
haar kinderen,

Jonge Heer Roger ERAUW,

Mejuffrouw Carine ERAUW,

Mejuffrouw Monique DE WINNE,

Jonge Heer Eric DE WINNE,

Mejuffrouw Francine DE WINNE,
haar kleinderen,

De families EECKHOUT, ERAUW, HAELTER-
MAN en DE SAEDELEER.

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Drukkerij Ceuterick · Letterhoutem

