

Luc Eeckhout

Geboren op 19-07-1952 te Aalst

Overleden op 29-04-1979 te -

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

«Nu geef ik U mijn ziel in handen :
Gij zijt mijn Meester en mijn God.»

Op de derde paasvondag,
29 april 1979,

midden de vreugde van het volk van uw keuze
om de verrijzenis van Jezus Kristus
zijt Gij, Heer en Vader van het leven,
doorheen de tragiek van deze tijd,
in Hem reddend verschenen aan uw dienaar

LUC EECKHOUT

achtgenoot van **Christiane DE SAEDELEER**

Tot het leven geroepen te Aalst, op 29 juli 1952
zijt Gij hem heiligend tegemoet getreden, in de
sacramenten van uw Kerk, tot Gij hem aan de hand
van uw Zoon, onze veilige Gids, te Mare, uw
heerlijkheid binnenleidt om er voor altijd volkomen
gelukkig te worden.

God, Heer en Vader van het leven, rotsvast geloven
wij dat ons Paaslam, Kristus, voor ons is geslacht.
Aan Hem danken wij, kinderen van het licht, onze
geboorte tot eeuwig leven.

Aan Hem danken zijn uitverkorenen hun toegang tot
het Rijk van de hemelen. Want door zijn sterven zijn
wij van de dood verlost. Door zijn verrijzenis zijn ook
wij ten leven gewakt.

God, Heer en Vader van het leven, langs de verrader-
lijke wegen van onze moderne wereld, liet Gij Luc
uw heil geschieden. Gij hadt hem een eerlijke plaats
gegeven in een boeiend gezin; hij had er de waarde
van leven en geloof hartstochtelijk kunnen ontdekken.
Met zin voor verantwoordelijkheid was hij getrouwd.
«Samen» zochten zij in wereld en kerk het geluk dat
bij U begint en in U zijn voltooiing vindt. Thans
schenkt Gij hem uw vrede in overloed. U komt alle

God, Heer en Vader van het leven, naar menselijke
maat zijn zijn lief vrouwe, zijn schattig zoontje, zijn
bezorgde ouders, zijn wel-willende broers en zusters,
zijn geïnteresseerde familieleden, zijn begrijpende maats
op het werk en zijn vele enthousiaste vrienden hard ge-
slagen en gaan ze zwaar gebukt onder het grote kruis
dat hem brutaal treft. Laat toe dat wij treuren, maar
breng Gij ons opbeuring. Leer ons meer dan ooit Pasen
geloven en beloven in een volhardende liefde met-
daad, zodat in pijn toekomst aanlicht. Schenk uw dia-
naar Luc vergiffenis voor zover hij faalde en vul aan
wat aan zijn leven nog ontbreekt opdat hij echt bij U
paar. Laat zijn voorbede zeker moeder en zoontje nooit
ontbreken.

«Beste Vake, tot weerziens bij Lieve Heer Jezus» : mag
deze zekerheid hem eindeloos verheugen.

« Er is maar één geluk voor de mens :
zijn volle maat te geven.»

P. Claudel.

Voor uw gebed en uw blikken van kristelijk medeleven
danken U :

Mevrouw Weduwe Luc EECKHOUT - DE SAEDELEER,
Christiane en zoontje Gert.

De families : EECKHOUT, DE SAEDELEER,
DE VOS en VAN DEN BERGE.