

Joske Eeckhout

Geboren op 18-06-1960 te Merksem

Overleden op 23-02-1999 te Gierle

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

In dankbare herinnering
aan het leven van



Een leven kwam tot rust in de palm
van Gods hand

Jongeheer

Joske EECKHOUT

geboren te Merksem op 18 juni 1960,
overleden te Gierle - Het Gielsbos -
op 23 februari 1999.

Begeleid door de gebeden
van de Kerk.

*De familie dankt U voor uw
aanwezigheid en uw troostende
blijken van deelneming.*

*Lieve Jos,
met gesloten ogen die toch konden zien...
want je wist goed
wat er rondom je gebeurde
en je speelde er graag op in.*

*Lieve Jos,
vanuit de schommel je wereld beluisteren...
want je wist goed
wie er voorbij kwam op de gang
en welke muziek je wilde.*

*Lieve Jos,
door jouw aanwezigheid
en je eigen taaltje
wisten we goed wat jij graag had
en we maakten het graag naar je zin.*

*Lieve Jos,
zo klein, zo dapper, zo deugniet,
we wisten goed
dat dit afscheid zou komen
en toch is het zo plots.*

*Lieve Jos,
met gesloten ogen zeggen wij vaarwel.
Dag Joske.*

Begrafenissen L. Van Kuyk - Merksem - Tel. 645.80.48