

Achiel Leon Eeckhout

Geboren op 11-08-1904 te Heusden

Overleden op 31-05-1986 te Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

A  
V V K  
V

BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

## **Achiel, Leon EECKHOUT**

Weduwnaar van mevrouw  
**Maria VAN NUFFEL**

geboren te Heusden op 11 augustus 1904 en  
zacht van ons heengegaan in de kliniek  
O.-L.-Vrouw van Troost te Dendermonde op  
31 mei 1986,  
gesterkt door de zalving van de zieken.

—

Van in zijn prille jeugd heeft Achiel geleerd hard te werken, eerst voor het gezin waarin hij opgegroeid was en later voor het gezin dat hij zelf stichtte. Arbeid en werkzaamheid beschouwde hij als zijn eerste levensplicht. Zo heeft hij gaandeweg de kwaliteit van zijn molenbedrijf verhoogd. Zolang hij kon heeft hij zich ingezet met al de krachten die geest en lichaam hem boden. Tegelijkertijd groeide vanaf zijn eerste levensjaren een tweede vanzelfsprekende plicht : zijn trouw aan geloof en godsdienst en zijn behoudszinnde gehechtheid aan de moraal en de doen-

wijze van een voorconciliaire Kerk. Deze gelovige grondtrek heeft hij nooit als ideaal losgelaten en pijnlijk ervaren hij sommige veranderingen, die met de tijd ook in het kerkelijk leven groeiden.

Zijn zin voor rechtvaardigheid bracht hem tot hartstochtelijke liefde voor zijn volk en zijn Vlaanderen. Geestdriftig kon hij ijveren voor alles wat zijn volkse traditie eigen was en moeizaam kon hij de laksheid verdragen van velen die rondom hem niet zo warm liepen voor zijn volkse dromen.

Een vierde bouwsteen van zijn leven was de trouw en de liefde voor zijn goede echtgenote en kinderen : echtelijke trouw, familiale geest, de zorg voor de opvoeding van zijn kinderen en kleinkinderen lagen hem nauw aan het hart.

Uit die draden is zijn leven geweven. Hierbij was hij rechtlijnig denkend en soms al te hartstochtelijk handelend.

Het sterven van zijn geliefde vrouw heeft zijn krachten definitief gebroken. Het diepe leed om haar dood, de aftakeling van eigen lichamelijke en geestelijke krachten, de geleidelijke vereenzaming maakten zijn leven tot een puin hoop van vergane vreugde en geluk. De liefde van zijn kinderen, de goede raad van velen, zijn moeizame inspanningen vermochten niet hem overeind te krijgen om

nog een schone toekomst te bouwen. En toen hij haast niet meer kon denken of spreken, kwamen nog de beginwoorden van het «Wees-gegroet» herhaaldelijk uit zijn mond.

Op de laatste dag van de mei maand is vader gestorven. Mogen de beide Maria's, zijn echtgenote en ook Onze Lieve Vrouw voor hem nu ten beste spreken opdat hij de eeuwige vreugde moge genieten in het hemels vaderhuis. Mogen wij allen het schoonste uit zijn leven vasthouden als wegwijzer naar ons elgen geluk en onze eeuwige eindbestemming.

**De families :**

**EECKHOUT, VAN NUFFEL, COUCKE en DE DIJN,**

**danken U oprecht voor de blijken van deelneming in hun rouw.**

---

**Drukkerij BRABO - Bohemen 28, Wichelen**  
**- 052 - 42 25 06**



*IN ALLE STILTE  
BEN JE WEG GEVAREN,  
MAAR JE BLIJFT  
IN ONS VERDER LEVEN.*