

Alfons Eeckhaut

Geboren op 31-10-1894 te Schoonaarde

Overleden op 03-09-1982 te Wichelen

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wij rouwen om de mens die wij verloren,
Niemand kent ons groot en diep verdriet.
In zijn goedheid zal de Heer ons wel ver-
horen,
Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet !

†

ZALIG AANDENKEN AAN
DE HEER
Alfons EECKHAUT

Weduwnaar van mevrouw
CAMILLA CORNU

Geboren te Schoonaarde op 31 oktober 1894
en naar het eeuwig leven overgegaan te
Wichelen op 3 september 1982, gesterkt door
het H. Sacrament der zieken
en de pauselijke zegen.

Lid van verschillende godvruchtige genoot-
schappen

Oudstrijder 1914-1918

Vereerd met verschillende militaire eretekens
Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden
Ridder in de Kroonorde met zwaarden
Herinneringsmedaille van Koning Albert

Vaders ziekte had ons wel op dit heengaan
voorbereid. Toch is ons hart bedroefd omdat
deze goede mens nu van ons is heengegaan.
We danken de Heer om wat hij voor ons heeft
betekend : een liefhebbende man voor zijn
echtgenote, een vader die zijn kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen beminde.

Wij danken de Heer omdat Hij ons een
vader heeft gegeven die ons 't voorbeeld gaf
in woord en daad van echt kristen te zijn en

zeer werkzaam om de zware last van zijn
gezin te dragen.

Vier jaar aan de IJzer heeft hij het Vaderland
gediend en daar heel wat meegemaakt : zeer
warme en ijskoude momenten. Hij kon er nog
uren over vertellen en het zo waar wederom
beleven en hij bracht zijn toehoorders onder
de ware indruk.

Bij het overlijden van vader denken wij ook
nog aan moeder die pas enkele maanden
geleden gestorven is. Wij danken de Heer dat
Hij onze brave Ouders zolang bij ons gela-
ten heeft en we bidden nu : Dat zij samen
gelukkig mogen zijn bij ons aller Vader en
daar voor ons ten beste spreken !

Heer, nogmaals dank !

Vader, Moeder, rust in vrede, wij vergeten
U niet !

Dank aan het verplegend en ander personeel
van het rustoord Sint-Jozef.

De families :

EECKHAUT, CORNU, VAN WESEPOEL en
WOUTERS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding Roels-Rombaut, Margote, 71
9298 Wichelen - Tel. (052) 42 30 92