

Richarda Abbeloos

Geboren op 08-08-1934 te Erembodegem

Overleden op 24-02-2001 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

**Richarda Abbeloos**

echtgenote van de heer  
Lodewijk Verleysen

*Lid van de kristelijke bond  
der gepensioneerden "Blijf Jong"*

geboren te Erembodegem op 8 augustus  
1934 en godvruchtig overleden in het O.L.  
Vrouwziekenhuis te Aalst op 24 februari  
2001, gesterkt door het H. Sacrament der  
zieken en de pauselijke zegen.

Lodewijk Verleysen,

Peter en Rita Witzoreck-Verleysen,

De families Abbeloos, Verleysen,  
Van Vaerenbergh en Meert

*danken u voor uw bliken van deelneming.*

*Liefste moeke,*

*Het afscheid doet zoveel pijn.*

*Hoe zal het nu zonder jou zijn ?*

*Het zit hem in zoveel dingen,  
in al die mooie herinneringen.*

*Zo'n groot gemis,  
en dat voor eeuwig is.*

*Dit moet je weten,*

*we zullen je nooit of nooit vergeten.*

*Va, Rita en Peter*

De plechtige eucharistieviering, gevolgd  
door de begrafenis in de familiegrafkelder,  
had plaats in de parochiekerk van de H.  
Michaël te Hekelgem op zaterdag 3 maart  
2001 om 10 uur.

Begr.-Crem. Theo Buggenhoudt-Bellemans, Hekelgem, 053/66.97.35



