

Eulalie Abbeloos

Geboren op 13-02-1921 te Asse

Overleden op 06-04-2008 te Opwijk

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbaar aandenken aan

Eulalie Abbeloos

weduwe van Lucien Michieis

geboren te Asse op 13 februari 1921 en overleden
in het Woon- en Zorgcentrum Heydeveld te Opwijk
op 6 april 2008.

Lid van OKRA.

De familie dankt u oprecht voor de blijken
van deelneming bij haar heengaan.

www.indeken.be

Mémé,

Onverwachts sloeg het noodlot toe.
Ineens was het gedaan met op zwier te gaan
en moest jij je plezierig leventje ruilen
voor een kamertje in het rusthuis.

Vaak zat je stilletjes te wenen
omdat het even niet meer ging.
Maar met een stevige knuffel en een dikke bees
kwam je er weer bovenop.

Moeizaam en stil droeg jij je lot.
Tot plots die ene dag kwam en jij het allemaal
niet meer zag zitten, het was genoeg geweest voor jou.
Je bent ons ontglipt, je kaarsje is geleidelijk aan uitgegaan.

Het is wennen nu jij er niet meer bent,
de dagelijkse bezoekjes zullen we missen.

Hier stopt het nu voor jou... jij koos deze uitrit.

Mémé,

slaap zacht, rust nu maar uit bij pépé,
wij zullen je missen, daar kan je vanop aan.



