

Etienne Abbeloos

Geboren op 02-09-1931 te Lebbeke

Overleden op 14-03-2006 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

## Etienne ABBELOOS

echtgenoot van mevrouw Magda CLEEMPUT

*gewozen zaakvoerder Konfektie Cleemput BVBA*

*lid van de Nationale Administratieve*

*Commissie van de RVA*

*stichtend praeses studentenclub Inter Nos - Lebbeke*

*stichtend lid Kiwanis Dendermonde Beyaert*

*euverdeken Koninklijke Toneelkring,*

*De Konstminnende Jonckheyt 'De Vrede', Lebbeke*

geboren te Lebbeke op 2 september 1931 en  
onverwacht overleden in het O.-L.- Vrouwziekenhuis  
te Aalst op 14 maart 2006.

*Heer, het is tijd. De zomer was zeer groot.  
Leg nu je schaduw op de zonnewijzer.  
Vaag veld en weiden  
met de winden bloot.*

*Beveel de laatste vruchten vol te zijn.  
Verleen ze nog wat zonvervulde dagen  
stuw ze naar voleinding toe en jaag dan  
de laatste zoetheid in de zware wijn.*

*Wie nu geen huis heeft, bouwt het ook niet meer.  
Wie nu alles is, zal het nog lang blijven,  
zal waken, lezen, lange brieven schrijven  
en rusteloos de lanen op en neer gaan,  
als de wind de blaren voort zal drijven*

*naar Rainer Maria Rilke*

Dank voor je vriendschap, je woord van troost, je aanwezigheid....  
De families ABBELOOS, CLEEMPUT, VAN LANGENHOVE en VAN MOLLE.



