

Maria Clementia Janssens

Geboren op 21-06-1894 te Overmere

Overleden op 26-11-1944 te Overmere

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

" Sterven wij met Hem, dan zullen wij ook leven met Hem ,,
II Tim. 2 11 b



Bid voor de ziel van Juffrouw

MARIA CLEMENTIA JANSSENS

Onderwijzeres der aangenomen meisjesschool te Overmere.

Geboren te Overmere, den 21 Juni 1894 en aldaar,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden, zacht in
den Heer ontslapen, den 26 November 1944.

*Wijkmeesteres van de boerinnengilde, lid van de Ma-
ria-Congregatie en andere godvruchtige genootschappen.*

'n Heerlijk leven loopt hier ten eindē, nog vóór het
avond werd. God wat zijt Gij onbegrijpelijk op al Uw we-
gen ! De kinderen Uwer liefde en uitverkiezing, leidt Gij
steeds langs den koninklijken weg van het Kruis : zoo wordt
hun geloof beproefd en hun liefde gelouterd, want " Wie
zijn kruis niet opneemt en achter Mij niet volgt, is Mijner
niet waardig ..

Ook deze dierbare overledene was Uw uitverkorene.
Haar leven droeg Uw zegelmerk : dienende - lijdende liefde.
Zij heeft, in allen eenvoud, zich zelf vergeten om anderen,
om Uwentwille, goed te doen. Als onderwijzeres was ze een
apostel. Zij vormde niet alleen het verstand der kinderen
tot kennis : maar ook hun hart en wil tot vroomheid en
deugd. Zij was voor hen iemand die vóórging. Gebed en of-
fer waren haar kracht. Wij zouden willen klagen om haar
te vroeg heengaan, maar, naar haar voorbeeld, zeggen wij
" Fiat .. (het geschiedē Heer) .

Haar vroom aandenken blijve voor ons allen een hei-
lig herinnering aan een schoon christelijk leven.

Dierbare moeder, broers, zusters en familie, voor U
is den slag het hardst, en diep bijt de smart in uw hart,
maar richt uw blik naar omhoog, naar God, tot Wien Ma-
ria is opgevaren en waar ook vader haar wachtte. Hij die
haar uit het leven dezer aarde plukte tot een beter lot, zal
ook U in zijn Vaderlijke Liefde niet verlaten. Uw geloof
weze uw sterkte en troost.

Liefste kinderen vergeet uwe lieve onderwijzeres niet
in uwe offers en gebeden.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

R. I. P.

Om uw blijken van deelneming en om uw
gebeden bij het afsterven van onze zoo in-
nig geliefde dochter, zuster, tante en nicht,
danken u van harte

de familiën JANSSENS, COPPIETERS,
D' HEER, MOENS & VERDONCK.

Dr. A. D'hooge en Zonen, Overmere.