

Maria Theresia Abbeel

Geboren op 02-11-1911 te Weelde

Overleden op 14-06-2006 te Lier

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---



*Jahwe is mijn licht, mijn heil,  
voor wie zou ik vrezen?  
Ps. 25*

Gelovig en dankbaar leeft in onze  
herinnering

## Zuster Marië Antonia

Maria Theresia (Treza) Abbeel

*Zuster van de Christelijke Scholen van Vorselaar*

Ze ontving het leven te Weelde op  
2 november 1911. Ze wijdde dat leven voor  
eeuwig toe aan de Heer te Vorselaar op  
18 september 1933. Ze gaf haar leven aan de  
Vader te Lier op 14 juni 2006.  
Gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Voor uw gebed en meelevens danken U :  
Zuster Mieke Claes, algemeen overste,  
de zusters van "Huize Nazareth",  
de families Abbeel en Segers.

Zuster Treza, de Heer sierde je met vele  
gaven en je was daar dankbaar om.  
Met een grote bescheidenheid en vanzelf-  
sprekendheid stond daarmee, heel je leven  
in dienst van iedereen.

Je leefde 68 jaar in de zustersgemeenschap  
van Achterbos. De kinderen, de medezusters  
en de dorpsgenoten blijven er van je houden  
en zullen je nooit vergeten. Jij was ook een  
bijzondere zus en tante voor al je familie-  
leden. Je kende elke volwassene en elk kind,  
hoe ver ook de vertakkingen reikten en na 95  
jaren kan dat wel iets betekenen. En groot  
en klein houdt van je.

Jouw gegevenheid was gegrond in een  
standvastig geloof in jouw God en gesterkt  
door je band met de 'Lieve Vrouw'. De Heer  
heeft je mogen leiden en jij was Hem trouw  
en die trouw is de rode draad in je leven.

Die trouw was je kracht in goede en  
kwade dagen.

De overstap naar "Huize Nazareth" was een afscheid van vele dierbare mensen en de leefomgeving veranderde sterk daardoor. Rustig, vol vertrouwen en zonder klagen bouwde je aan het nieuwe leven dat hier voor je lag.

Niettegenstaande zien en horen steeds moeilijker werd bleef je, met de vanzelfsprekendheid jou eigen, sterk naar de anderen gericht. Je opgeruimdheid en je dankbaarheid naar je God en alle mensen werken aanstekelijk voor iedereen die je heeft gekend.

Dank voor je boodschap van vriendschap en vrede voor ons allemaal.

---

Begrafnissen Van der Heyden & Hellemans Kurt  
Lier - Tel. 03-480 05 17 & 03-480 28 80

