

Gustaaf Aarts

Geboren op 01-02-1895 te Retie

Overleden op 17-07-1974 te Retie

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

†
Bid voor de zielerust van
GUSTAAF AARTS

echtgenoot van Mevrouw Maria LEYSEN
Ijveraar van de Bond "Kerk en Wereld",
lid van het Sint-Vincentiusgenootschap
en van de Bond der Gepensioneerden,
medestichter van het NCMV, afdeling Retie.
Geboren te Retie op 1 februari 1895
en er overleden op 17 juli 1974,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Met [†]Kristus zeggen wij gemeend: "Dit is mijn welbeminde, in wie Ik alles goed bevonden heb". Heer, het valt ons zwaar afscheid te moeten nemen van iemand die ons zo nauw aan het hart ligt.

De levensloop van vader zal niet in boeken worden beschreven om voor de geschiedenis bewaard te blijven. Grote of opzienbarende daden heeft hij nooit gesteld. Zijn leven was stil, eenvoudig en dienstbaar, en daarom juist kostbaar en verdienstelijk voor de Meester over leven en dood. Hij heeft zijn levenswerk vervuld zoals de Heer het van hem verlangde. Oprecht fier mocht vader zijn op zijn schoon gezin, waarvoor hij samen met moeder alles, maar dan ook alles, gegeven heeft. Zolang hij kon, meende hij elke dag iets te moeten doen voor kinderen en kleinkinderen. Die zorg en dat werk maakt hem voor ons onvergetelijk. De moed en de volharding om samen met moeder zulk een

leven te leven vond hij in zijn geloofsleven. De H. Mis was voor hem telkens een feest, waar hij Kristus ontving. Omwille van de steun die Kristus voor hem was, had hij een zeer diepe verering voor onze hemelse Moeder. Zijn kapelleke aan de vestkant is daar het bewijs van. Wij danken u, vader, omdat gij ons leerde en hebt voorgedaan wat het is goed te zijn, eenvoudig en oprecht, wat het is hulpvaardig te zijn. Gij leerde ons bekommerd zijn voor grote dingen, waarvoor het waard is te leven. Wij danken u bijzonder om uw voorbeeld van diep geloof, om uw zorg en kommer voor ons, voor uw gebed en uw sacramenteel leven.

Dierbare echtgenote, in oprechte genegenheid en ware liefde voor elkander, voor onze kinderen en kleinkinderen, hebben wij ons huwelijksleven doorgebracht. Al is de scheiding nu voor u hard, ons geloof zegt ons dat wij elkander in Gods liefde terugvinden. Mijn oprechte dank voor geheel het leven dat gij mij hebt helpen leven.

Liefste kinderen en kleinkinderen, bewaar mijn aandenken diep in uw hart en bid voor mij. Blijf naar het levensvoorbeeld van moeder opkijken.

Mijn dierbare familie en vrienden, dank voor alles, en mag ik u allen vragen in uw gebed en in uw H. Mis dikwijls aan elkander te denken.

*Voor uw troostvolle deelneming en gebeden
dankt u de familie Aarts-Leysen.*