

Irené Janssens

Geboren op 03-11-1929 te Overmere

Overleden op 08-06-2004 te Overmere

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

*Mijn laatste groet is voor hen  
die mij in mijn onvolmaaktheid  
kenden en mij liefhadden*

*(Tagore)*



Liefdevol aandenken aan  
de heer

**Irené Janssens**

Echtgenoot van mevrouw Leona Leys

Geboren te Overmere op 3 november 1929  
en thuis overleden omringd door vrouw en kinderen op 8 juni 2004.

Leona Janssens – Leys, kinderen en kleinkinderen  
danken u voor de troost en blijk van deelneming.

[www.indeken.be](http://www.indeken.be)

Irené, papa, opa...  
Zo was je er voor ons.

Werken was je hobby,  
handen steeds klaar om te helpen waar nodig.

Liefst was je thuis, op je erf,  
bij je gezin en één met de natuur

Gelukkig was je, en vol emotie  
als het de mensen om je heen goed ging.

Jouw kleinkinderen, ze waren jouw helden,  
jouw trots, voor hen was je ... "opa".

Maar je werd moe, beetje bij beetje  
en je levenskracht voelde je wegvloeien, zo zei je.  
"Leona waar ben je !" Je wou haar steeds bij jou.  
Moedig en vol overgave nam je afscheid, elke dag weer.

Rust nu maar ....  
God zegene en God beware je;  
dat was ook je laatste gebaar voor je kinderen en kleinkinderen.

We zullen je dankbaar blijven koesteren in ons hart  
dag Irené, dag papa, dag opa...



