

Bernardus Goethals

Geboren op 18-03-1864 te Aalter

Overleden op 26-07-1923 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Geloofd zij Jezus Christus. Amen. 1



BID VOOR DE ZIEL

van

Bernard GOETHALS

echtgenoot van Marie Romane DE RUDDER
geboren te Aelter den 18 Maart 1854 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Gent den
25 Juli 1923, versterkt door de H. Sacramen-
ten.

Hij was goed en zachtmoedig voor zijn
huifgezin, behulp- en minzaam voor zijn e-
venmensch; daarom is het pijnlijk dat hij ons
wev ontrekt, maar het is troostend dat hij
tot een beter leven is overgegaan. 2 Mach.

Hij heeft groote pijnen geleden in zijn li-
chaam, maar hij heeft ze met vreugde en nit
lietde tot God verdragen. Hoe troostend was
het dezen braven overledene in zijne zekte
te bezoeken en bij te staan. Nooit liet hij de
minste klacht hooren, zijn woorden waren:
"Wat God wil, wil ik ook; wat God niet wil,
wil ik ook niet..."

Beminde Echtgenoot heb dank voor uwe
goede zorgen; troost u, ik verlaat een leven
van ellende om het rijk des Hemels binnen te
treden.

Lieve Kinderen, ik verlaat u, vergeet mij
niet in uwe gebeden en blijft altijd mijn les-
sen en voorbeelden indachtig.

