

Gabriëlle Aarts

Geboren op 09-03-1900 te Lier

Overleden op 31-01-1995 te Duffel

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

"Sterven is je hand uitsteken naar  
God en weten dat Zijn hand klaar  
staat om je op te vangen."  
(een omschrijving die ons  
moeder zo treffend vond).

Dankbare herinnering aan



**Mevrouw  
Gabriëlle AARTS**

geboren te Lier  
op 9 maart 1900  
en overleden te Duffel  
op 31 januari 1995.

Ik weet niet goed  
wie ik in jou  
het meest van al  
bewonderen moet:  
de moeder die van dag tot dag  
met zelfvergeten trouw  
het beste van zichzelf gaf  
in lang vervlogen dagen,  
ofwel de hoogbejaarde vrouw  
die met een gulle lach,  
blij en zonder klagen  
de lasten van haar ouderdom  
grootmoedig heeft gedragen.

Al roept in mij  
nog steeds het kind  
om wat gij voor ons waart,  
hoe gij ons hebt bemind  
in lang vervlogen dagen,  
toch is het beeld van jou  
waar ik het meest van hou  
geen mooier kan men maken,  
dat van die oude vrouw  
die zich door 't harteleed  
van anderen liet raken,  
stil haar eigen pijn verbeet,  
niet jammerde of klaagde,  
en mij bij ieder afscheid  
gelovig om een kruisje vraagde.

Zij wees in onze dagen  
hoe je ook in volle wintertijd  
nog rijke vrucht kunt dragen.

De familie dankt voor uw gebeden  
en blijken van medeleven.





