

Amelie Louise Jacob

Geboren op 14-08-1902 te Schellebelle

Overleden op 31-03-1976 te Wetteren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

" Ik ben de verrijzenis en het leven."
(Jesus Christus)

†

Tot vroom aandenken van

Mevrouw

Amelie, Louise Jacob

weduwe van de

Heer Philemond De Kerpel

geboren te Schellebelle, op 14 augustus 1902 en godvruchtig overleden in de St.-Jozefkliniek te Wetteren, op 31 maart 1976, voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

De gekende Provençaalse dichter Mistral heeft een woord geschreven een heel boek waard :
" Het grote woord dat de mens vergeet, is ... dat de dood pas leven heet."

Het is een realistische blik door de bril van het geloof heen ... We zullen eens eeuwig leven, bij de goede God in de hemel, onze opperste zonnige levensbestemming ! Eeuwige Paasvreugde !
De betreurde ontslapene heeft naar deze geloofswegwijzer haar leven gericht ... Ze was een voorbeeld, een stille getuige ! Haar aanstekelijke eenvoud, haar minzaam karakter, haar nooit aflatende zorg voor het gezin, haar sterk geloof, haar stichtende kerkelijke aanhankelijkheid, flikkeren als zovele parels in de levenskroon van dit ingoed mens ! Moge de Heer haar spoedig lonen met de kroon der heiligen bij de troon der uitverkorenen.

Geliefde dochter, schoonschoon en kleinkinderen, hebt dank om uw genegenheid en goede zorgen. Tot weerziens in de hemel.

Beminde broeder, zusters en familie, vergeet me niet in uw gebeden.

" Mijn Jesus, barmhartigheid." (300 d. afl.)

Hr en Mw Roger De Ceukelaire-De Kerpel en kinderen,

De Families Jacob, De Kerpel, De Wolf en Smetryns,

danken hartelijk om de blijken van deelneming in hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever, tel. 69 20 08 - Druk Verbaere