

Nathalie Sophie Pieyns

Geboren op 06-02-1843 te Wachtebeke

Overleden op 16-12-1913 te Oostakker

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hert van Dengene die ons moet oordeelen.

GEL. MARG.



**ZALIGE GEDACHTENIS**

van Mejuffer

**NATHALIE SOPHIE PIEYNS,**

dochter van Mijnheer

FRANCISCUS en Madame MELANIE TACQ,

geboren te Wachtabeke. (Overslag) den 6 Februari 1843, en godvruchtig overleden in het klooster van den H. Vincentius à Paulo te Oostacker (dorp) den 16 December 1913, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Van mijne kinderjaren af is de goedhertigheid met mij opgegroeid; — en daar de godsvrucht tot alles goed is, dewijl aan haar de goederen van het tegenwoordige en toekomstige leven beloofd zijn — heb ik o Heer, vurig uwe wet bemind, en om uwe bevelen te onderhouden hield ik mijnen voet terug van allen kwaden weg.

JOB. XXXI. I AD. TIMOTH. IV. PS. CXVIII.

Maria, mijne Moeder, uw Naam was altijd in mijnen mond en in mijn hert: 't is hij die mij in mijne ziekte heeft versterkt, en die mij verhopend doet dat het woord van den H. Bernardus in mij zal verwezenlijkt worden: kind van Maria, kind van den Hemel.

Beminte broeders, zusters, bloedverwanten, vertroost u met mij: ik heb eene aarde van ellenden verlaten voor het land van vrede. Welhaast zullen wij met elkander onafscheidbaar vereenigd zijn in den hemel.

Aanbiddeijk Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 dagen aflaat.

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis.

300 dagen aflaat.

Image not found or type unknown

