

Maria Louisa Malin

Geboren op 08-02-1904 te Aalst

Overleden op 14-05-1983 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Gelukkig de mens
die geen schuld heeft bij God
De Rampspoed zal hem
niet raken



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Louisa MALIN

Weduwe van
Karel DROESSAERT

o Aalst, 8 februari 1904
† Aalst, 14 mei 1983

Eens op een dag is je leven begonnen
samen met het zonlicht werd je geboren.
Jij hield van het leven, van alle mensen.
Elke dag was een nieuwe dag voor jou.
Bij elke tegenslag die je had, was je hard
voor jezelf en dankte je God omdat je
leefde.
We houden van jou,
niet alleen om wat je van jezelf, maar ook
om wat je van ons gemaakt hebt.
Je was als een prikkeldraad, we bleven
eraan vasthangen, nu je van ons wordt los-
getrokken doet het pijn.

Mariette DROESSAERT en kinderen.
Omer en Germaine DROESSAERT VEECKMAN
en kinderen,
Robert en Vivienne AELTERMAN-DE SMEDT
en kind,

De families :

MALIN, DROESSAERT, UYTENDAELE,
VAN HECKE en DE LATHAUWER.

**danken U van harte voor uw gebed en
blijken van medeleven.**

Rouwleiding Roels-Rombaut, Margote 71
9298 Wichelen - Tel. (052) 42 30 92



