

Andrea Maria Janssens

Geboren op 24-07-1933 te Zerkegem

Overleden op 30-09-1976 te Brugge

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

† Genegen en dankbaar gedenken wij
in onze gebeden de ziel van
MEVROUW

Andrea-Maria JANSSENS

echtgenote van de heer

GEORGES VANHULLEBUSCH

Geboren te Zerkegem, op 24 juli 1933, en
in de St.-Jozefkliniek te Brugge in de Heer
ontslapen, op 30 september 1976, gesterkt
met de Sakramenten van de Zieken.

God telt niet onze dagen!

Hij weegt ze!

Gelukkig wie op 43 jaar kan zeggen:
« ik hoop dat mijn dagen mogen gewogen
worden, en dat ze dubbel tellen. »

Het St.-Andreaskruis herinnert ons dat
haar patroonheilige gestorven is op een
kruis.

Ook Andrea is gestorven op het kruis
van een pijnlijke ziekte. Daarvan werd zij
« bevrijd » om een nieuw leven binnen te
gaan. Heer, dikwijls baden wij het « Onze
Vader » om hulp, en durfden telkens zeg-
gen: « Uw wil geschiede ». Geef ons de
kracht om te geloven dat Uw wil steeds
« om best wil » is, hoe menselijk het ook
pijn doet.

Bemide Georges, Patrick en Veronique,
ik ken een schoner naam voor « kerkhof »:
de Tuin der Verrijzenis. Want ik slaap niet,

ik leef verder, dank zij Jezus. Het blij
weerzien van moeder, ons eerste Veronique
en de andere Familieleden zal me niet be-
leiten dicht bij U te komen... bijzonder
onder het avondgebed.

Dierbare Ouders, Familie en Vrienden,
ik zeg U geen vaarwel, maar enkel: « tot
weerziens ». Spreek tot God over mij, ik
spreek tot Hem over U. Dit « bidden » blijft
de sterkste wederzijdse steun!

Georges Vanhullebusch, haar echtgenoot;

Patrick Vanhullebusch,
Veronique Vanhullebusch, haar kinders;

Henri Janssens-(†Jonckheere), haar vader;
(†Jules Vanhullebusch)-Marchand,
haar schoonmoeder;

De families Janssens, Vanhullebusch,
Jonckheere en Marchand;

DANKEN U.

drukk. _____ begraf. ondern.
carbomez, ichtegem tavernier, zerkegem