

Florentina Jans

Geboren op 01-11-1900 te Sint-Martens-Bodegem

Overleden op 07-04-1976 te Halle

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---



Gedenk in deze Eucharistieviering  
en in uw gebeden de ziel van

MEVROUW

**FLORENTINA JANS**

weduwe van Felix Wouters

geboren te St.Martens-Bodegem op 1 november  
1900 en zacht in de Heer ontslapen te Halle in de  
Ste. Mariakliniek op 7 april 1976,  
voorzien van de Sakramenten der zieken

Deze goede vrouw die ons verlaten heeft, had  
het leven goed begrepen in de vele jaren die ze op  
aarde gekregen heeft.

Kristelijk opgevoed, zo heeft ze begrepen hoe  
schoon het is goed te leven tot het laatste ogen-  
blik. Haar hart heeft ze geschonken aan het H.  
Hart van Jezus. Gelukkig en met een innig verlan-  
gen ontving ze haar Meester in de H. Kommunie  
tot in haar zieke dagen, tot op haar sterfbed.

Goede kinderen en kleinkinderen, graag zou ik  
wel enkele jaren bij U gebleven zijn, want in het  
leven kan men wel een grote kostelijke schat  
verzamelen door goed te doen, door te leven voor  
O.L. Heer. Vaartwel en vergeet mij niet in uw ge-  
beden, vooral in de H. Mis.

Dank u voor de moeizame zorgen. De Heer alleen  
kan alles vergoeden. Het geloof en gebed zal ons  
steeds verenigd houden.

[www.indeken.be](http://www.indeken.be)

Uw gebed was een grote hulp voor onze  
dierbare overledene, uw deelneming een  
ware troost voor ons..

Wij danken U van harte :

Dhr en mw Emiel Wouters-Boon, kinderen en  
kleinkinderen,

Dhr en mw Jozef Van Dionant-Rampelberg en  
kinderen,

Dhr en mw René Wouters-Borremans kinderen  
en kleinkind,

en haar zusters, schoonbroers, neven en nichten  
De families Jans, Wouters, Demol en Michiels

*De plechtige Eucharistieviering, gevolgd van de  
teraardebesteding, had plaats in de parochiekerk  
van O.L. Vrouw te Gaasbeek, op 10 april om 10u30.*

Drukwerken Sylvain Sluys-Rimoux, Gaasbeek: