

Herwin Lucien Georges Haegeman

Geboren op 10-03-1953 te Edingen

Overleden op 29-05-1988 te Carrara (It)

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

*" Ik zou je de maan  
en de sterren willen plukken,  
als dat in mijn macht lag."*



Dankbare herinnering aan

DE HEER

**Herwin HAEGEMAN**

echtgenoot van Mevrouw

Linda DE VUYST

geboren te Edingen op 10 maart 1953  
en schielijk overleden te Carrara (Italië)  
op 29 mei 1988.

LINDA en MIRANDA

*danken U oprecht  
om de troost die U ons bracht  
door uw blijken van genegenheid.*

Uit de volheid van de Geest heeft hij gekregen,  
uit de volheid van de Geest heeft hij uitgedeeld,  
zonder mate, zonder rust.

Het vuur dat in hem was aangestoken  
laaide op, en steeds opnieuw.

Door de liefde voor zijn vrouw Linda  
en zijn dochter Miranda,  
was hij steeds bereid,

dag en nacht,

Herwin telde geen uren.

Er is vast een zeer pijnlijke maar liefdevolle groet  
" Tot weerzien "

voor zijn moeder, vader, broer, familie,  
z'n vele vrienden en kollega's

die hem zo dierbaar waren,

voor de velen die hij langs de weg ontmoette

en met wie hij een eindweegs is gegaan,

maar zijn stille groet

nodigt uit tot een

" vergeet mij niet en

wees goed voor elkaar "

Laat ons bidden.

Malbrancke - Gent