

Marie Rahoens

Geboren op 02-05-1921 te Oosterzele

Overleden op 10-02-2014 te Vlierzele

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Dankbare herinnering aan



Mevrouw

*Marie Rahoens*

Echtgenote van Albert Matthijs (1922-2009)

Geboren te Oosterzele op 2 mei 1921 en thuis,  
te Vlierzele, in familiekring overleden op 10 februari 2014.

Met dank aan hen die haar een warm hart toedragen.  
De familie Matthijs-Rahoens

De parochiale namis zal opgedragen worden op  
zondag 2 maart 2014 om 10 uur.

anze schoenen blinkend voor de  
kachel allemaal op een rij

vrijdag, poetsdag  
een frisse geur bij thuiskomst  
en dan pannenkoekentijd

je handen knedend  
een lekkere taart  
door zovelen gemaakt

een trui, een muts,  
zo fijn gebreid, gehaakt  
met liefde gemaakt

's morgens onkruid wieden  
het rotsje tussen je bloemen  
de eerste zonneschijn

elke middag een bezoekje  
bij familie, kennissen of buren  
je vertoefde er vele uren

en 's avonds lezen, bidden  
je paternoster in je handen  
geloven in morgen

dank je moeke  
slaap zocht

m'n voeten zachtjes wassen, zalven  
een doekje voor de pijn

m'n grijze haren gewassen, opgemaakt  
's middags 't aperitieffe,  
een gebakje smaakte altijd

m'n eten fijn gesneden  
stukje per stukje mij gegeven  
m'n taart wordt nog gegeten

elk een stukje voort gebreid,  
maar niet meer afgeraakt  
wel veel steekjes opgeraapt

een bloempje krijgen  
meer moest dat niet zijn  
een rondgang in de tuin

nooit alleen, jij naast mij  
elke dag kwam wel iemand voorbij  
en op zondag ons huisje vol

voorgelezen, gebeden, samen geleden  
m'n paternoster in m'n handen  
de laatste zorgen

bedankt  
ik blij bij jullie ...



